

## Parochiegegevens

Parklaan 3  
6045 BS Roermond

Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl  
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



## Kapelgids

Jaargang 77 editie 11  
Datum 08 september  
2023

## Bezorgklachten

Tel. 0475-315461

### **BESJLOET 2023**

Zoals u natuurlijk wel weet wordt het 'besjloet' van het bedevaartseizoen altijd gehouden op de zondag na het feest van Maria Geboorte op 8 september. Vandaar dat we het 'besjloet' dit jaar zullen houden in het weekend van 9 en 10 september. Het hoogtepunt van de feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen ligt op zondagmorgen tijdens de plechtige eucharistieviering van 10.30 uur.

Vanwege het feit dat er niet genoeg leden van de fanfare aanwezig zijn zullen we niet vanuit het Kruiswegpark vertrekken maar vanuit de processiegang. Daar stellen we ons op en vandaar zal het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand op een troon worden megedragen door leden van scoutinggroep pater Bleys. In de Kapel volgt dan de plechtige eucharistieviering die door een ensemble van de fanfare muzikaal zal worden verzorgd. Aan het eind van deze viering zal het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand, dat tijdens de viering op het altaar staat, naar het Mariakapelletje worden gebracht.

### **HET BLOEMTAPIJT**

Vanaf zaterdag 9 september tot en met donderdag 12 september ligt er weer een groot bloemtapijt in het Kruiswegpark. Vele vrijwilligers van de Kapelse gemeenschap, en de verre omtrek werken weer mee om tijdens deze traditionele afsluiting van het bedevaartseizoen - "HET BESJLOET" - een grote bloemenloper te maken. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor "de kerkelijke kalender". Het hele tapijt wordt gelegd met bloemen en natuurlijke materialen die door ongeveer dertig vrijwilligers worden verzameld en in het tapijt worden gelegd. Vele bloemen worden ook door bloemisten en buurtbewoners gratis beschikbaar gesteld. Het bloemtapijt is gratis te bezichtigen. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Het kruiswegpark zelf is ook de moeite van een bezoek waard. De kruiswegstaties en enkele schilderijen met daarop de belangrijkste punten uit de geschiedenis van de Kapel zijn er te bewonderen. In de ochtend- en middaguren is in het

weekend van 9 en 10 september ook de Kapel in 't Zand geopend vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. Dit ook vanwege de Open Monumenten dagen. Het bloemtapijt zelf is de hele dag te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. Verder staat er tijdens het weekend van het "besjloet" een kraampje met devotionalia in het park. Ook zijn er foto's van het bloemtapijt verkrijgbaar. Er is een fietsenstalling in het park. Mensen die mee willen helpen bij het leggen van dit bloemtapijt kunnen zich opgeven bij Marie-José Frencken tel: 0475-769189. Maar u kunt ook binnenlopen in de week voorafgaand aan het weekend van "het Besjloet". We hebben mensen nodig die de bloemen in de voorgestoken gaatjes steken, waarbij men wel op de knieën moet, maar ook mensen die bloemen knippen en dat kan gewoon zittend gebeuren. Dus, ook mensen die wat ouder zijn kunnen meehelpen. Ook kunnen mensen die bloemen over hebben uit hun eigen tuin die in het kruiswegpark afgeven en zo een bijdrage leveren aan het slagen van dit bloemtapijt.

### **Liturgische kalender**

10-09	Drie-en-twintigste zondag door het jaar
12-09	De heilige naam van Maria
13-09	H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
14-09	Kruisverheffing
15-09	Onze Lieve Vrouw van Smarten
16-09	HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, matelaren
17-09	Vier-en-twintigste zondag door het jaar
19-09	H. Januarius, bisschop en martelaar
20-09	HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang, en gezellen, martelaren
21-09	H. Matteüs, apostel en evangelist
23-09	H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
24-09	Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
26-09	HH. Cosmas en Damianus, martelaren
27-09	H. Vincentius de Paul, priester
28-09	H. Wenceslaus, martelaar HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren
29-09	HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
30-09	H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

## **Kerkdiensten**

De eucharistieviering van zaterdag 9 september zal muzikaal verzorgd worden door het St. Alfonsuskoor

De eucharistieviering van zondag 10 september zal muzikaal verzorgd worden onze fanfare bij gelegenheid van het besjloet.

De eucharistievieringen van het weekend 16 en 17 september staan in het teken van de dan beginnende vredesweek. Ze zijn mede voorbereid door onze MOV-groep. De eucharistieviering van deze zondag zal muzikaal verzorgd worden door de fanfare O.L.V. in 't Zand vanwege de zeswekendienst voor Ger Smeets. Ger was meer dan 60 jaar aan de fanfare verbonden.

## **Misintenties**

- 10-09-23 Hub Koolen; Levende, overleden leden en zieke leden van het bloemtapijt; Overleden ouders Bloemen-Mulders en overleden familieleden
- 16-09-23 Bijzondere intentie
- 17-09-23 Ger Smeets als zeswekendienst; De overleden ouders en familieleden en tot een bijzondere intentie

## **BERICHTEN**

### **Voorbereiding Communieviering 2024**

Kinderen die minimaal 1 jaar leesonderwijs hebben gehad, die in de parochie wonen en/of een van onze parochiescholen bezoeken, kunnen aangemeld worden door een mail te sturen naar [communie@kapelinhetzand.nl](mailto:communie@kapelinhetzand.nl)

De inschrijftermijn sluit op 15 september 2023.

Als er nog plaatsen vrij zijn, dan kunnen ook kinderen van andere parochies de lessen volgen.

Ouders worden geïnformeerd over de aanmelding via ISY, het informatiekanaal van de parochiescholen.

Parochianen die ISY niet kunnen ontvangen, kunnen hun kind aanmelden via [communie@kapelinhetzand.nl](mailto:communie@kapelinhetzand.nl)

Zie hiervoor onze website Kapel in 't Zand / Werkgroepen / 1e Heilige Communie

Ouders die hun kind al aangemeld hebben en hiervan een ontvangstbevestiging hebben ontvangen, hoeven uiteraard niet meer te reageren.

Begin november 2023 wordt een informatiebijeenkomst gehouden.

De ouders van de aangemelde communicanten krijgen hiervoor een uitnodiging.

## **Vredesweek 2023**

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar in de maand september de vredesweek gehouden. Deze wordt door PAX georganiseerd. Pax, vroeger met de naam pax christi, bestaat inmiddels 75 jaar. In onderstaande artikel geeft PAX een kijkje in haar geschiedenis en haar werkzaamheden

### **(On)vrede, wat nu?**

PAX is ontstaan vanuit de vredesbeweging die direct na de Tweede Wereldoorlog opkwam in Europa. Al sinds 1948 bouwt PAX in internationaal verband onvermoeid aan het bouwen en versterken van vrede. Eerst voornamelijk in Nederland, waar we de grootste demonstraties uit de geschiedenis organiseerden, en later ook steeds meer in conflictgebieden in het buitenland zoals Colombia, Zuid-Soedan en Oekraïne. Plekken waar iedere dag weer duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van geweld, conflict en het afbrokkelen van de democratie. Maar waar we ook zien wat het belang is van vredeswerk en wat het actief bouwen aan het versterken van democratische waarden oplevert.

Toch blijkt steeds meer dat ook in Nederland de democratie onder druk staat; dat conflict, haat en geweld hier ook dagelijks op de loer liggen en dat daarmee actief vredeswerk in Nederland weer harder nodig is dan ooit. Als we de stand van zaken eerlijk opmaken, zien we dat het systeem piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht uit balans is en dat het weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt gestaag afbrokkelt.

We zien bestuurders die ongecontroleerd hun gang kunnen blijven gaan, een overheid die haar burgers wantrouwt of zelfs als vijand behandelt en een beleid waarin de belangen van grote bedrijven voorrang krijgen op die van burgers, de samenleving en de planeet. Dat baart ons grote zorgen en daar moeten we iets mee. Want hoe kun je in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis in het land waar we gevestigd zijn op haar grondvesten staat te schudden?