

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 76 editie 12
Datum 26-11-2022

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

SOLIDARIDAD

Zoals ieder jaar doet Solidaridad ook dit jaar in de advent, de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, weer een beroep op ons om hun projecten ten behoeve van de armsten in Latijns Amerika te ondersteunen. Dit jaar vraagt zij onze medewerking voor projecten in Peru. Meer hierover leest u in het volgende artikel.

Steun vrouwelijke mijnwerkers in hun strijd voor erkenning en inclusie

De zoektocht naar goud en erkenning in de hoogstgelegen stad op aarde.

Peru. Meer dan 5100 meter boven zeeniveau, tussen harde wind en vallende sneeuw, vinden we pallaqueras. Zij werken in de bergen met pallaqueo, een ambachtelijke en voorouderlijke manier van mijnbouw. Werk dat nu voornamelijk door vrouwen wordt gedaan en dat met vooroordelen en systemische discriminatie gepaard gaat.

Gebrek aan erkenning en waardigheid

Het leven van de pallaqueras kent vele uitdagingen. Ze zijn kwetsbaar voor uitbuiting, ze verdienen vaak onder het minimumloon en ze hebben weinig toegang tot opleiding. Daarnaast is het voor deze vrouwelijke mijnwerkers vaak moeilijk om de vele huishoudelijke verantwoordelijkheden die ook op hun schouders rusten, te combineren met werk. Een hopeloze situatie, waar enkele leidende vrouwen uit de gemeenschap samen verandering in proberen te brengen.

Vrouwelijke mijnwerkers bundelen hun krachten in nationaal netwerk

Solidaridad ondersteunt de vrouwen tijdens het opzetten en uitbouwen van een nationaal netwerk. Het netwerk verenigt de stemmen van de pallaqueras, en versterkt daarmee hun moeilijke positie aan de onderhandelingstafel. Solidaridad helpt met het vaststellen van gemeenschappelijke punten, het naast elkaar leggen van hun behoeften

en agenda's. Ook zijn er regionale workshops waar de vrouwen aan kunnen deelnemen. Daarnaast zet Solidaridad zich in om ook de overheid en het drijfsleven stappen te laten zetten.

Steun de pallaqueras in hun strijd voor erkenning

In totaal gaat het om tienduizenden mijnwerkers die nu niet kunnen deelnemen aan de formele economie. Tot nu toe zijn bijna 450 vrouwelijke mijnwerkers aangesloten bij het nationale netwerk dat opkomt voor hun rechten. Gelukkig zijn er nog veel meer vrouwen die hoop putten en zich willen inzetten om van hun gemeenschap en land een betere plek te maken voor vrouwelijke mijnwerkers.

Liturgische kalender

- 27-11 Eerste zondag van de advent
- 28-11 Maria Helena Stollenwerk
- 30-11 H. Andreas, apostel
- 03-12 H. Franciscus Xaverius, priester
- 04-12 Tweede zondag van de advent
- 06-12 H. Nicolaas, bisschop
- 07-12 H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
- 08-12 Onbevleete ontvangenis van de heilige maagd Maria
- 09-12 H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
- 10-12 H. Maagd Maria van Loreto
- 11-12 Derde zondag van de advent, zondag "Gaudete"
- 12-12 H. Maagd Maria van Guadalupe
- 13-12 H. Lucia, maagd en martelares
- 14-12 H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

Kerkdiensten

Zaterdag 26 november is er om 18.30 uur weer een woord- en communieviering.

Zaterdag 3 december zal de eucharistieviering van 18.30 uur muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

De eucharistievieringen in het weekend van 10 en 11 december staan inn het teken van solidaridad. Zie ook het artikel op de voorzijde van deze Kapelgids.

De eucharistieviering van zaterdagavond 10 december om 18.30 uur zal muzikaal worden verzorgd door de Koninklijke Harmony.

Misintenties

- 26-11-22 18.30 Jack Schroen als jaardienst; Ouders Hansen-Silkens en familie als jaardienst.
- 27-11-22 10.30 Als dank voor een genezing.

03-12-22	18.30	Bijzondere intentie
04-12-22	10.30	Uit dankbaarheid; Ans Helwegen-van der Zalm als zeswekendienst; Uit dankbaarheid.
07-12-22	08.00	Overledenen op het kerkhof
10-12-22	18.30	Bijzondere intentie
11-12-22	10.30	Miem Steffanie-van de Broek als 7de sterfdag; Bertha Rondags-Willems als zeswekendienst; Toos van Lomm-Meijers als zeswekendienst

BERICHTEN

DE HUISKAMER VAN OOR

Het is alweer drie-en-twintig jaar geleden dat de stichting OOR (Opvang en Ontmoeting Roermond) werd opgericht. Dit gebeurde nadat bisschop Frans Wiertz één van de panden van het bisdom daarvoor beschikbaar had gesteld. Het is uiteindelijk een oecumenisch project geworden en alle kerkgenootschappen in Roermond werken er financieel aan mee. Om de huiskamer van Roermond ook het komende jaar weer open te kunnen houden deden wij in het weekend van 12 en 13 november weer een beroep op u. Er werd bij het uitgaan van de eucharistievieringen voor dit doel gecollecteerd. Mocht u in dat weekend niet bij een van de eucharistievieringen aanwezig zijn geweest en toch een bijdrage willen leveren dan kan dat alsnog via een enveloppe in de brievenbus van ons parochiebureau, Parklaan 3. We doen dat steeds in een weekend rondom het feest van St. Maarten, 11 november, die voor ons het voorbeeld is van het niet in de kou laten staan van onze medemens. Dat de huiskamer van OOR nog altijd nodig is blijkt wel uit het volgende artikel.

‘OOR is er voor iedereen’ “Veel mensen denken nog steeds dat OOR een opvang voor daklozen en drugsverslaafden is. Maar dat is een hardnekkig misverstand, dat we nu eindelijk eens de wereld uit willen helpen. In onze huiskamer, onlangs voorzien van een mooi, nieuw interieur, is iedereen welkom. Daarbij willen we vooral een steentje bijdragen aan het oplossen van het groeiende probleem van eenzaamheid onder de mensen. We zijn ervan overtuigd dat we nog voor veel meer mensen iets kunnen betekenen.” Jaarlijks komen er bij OOR al zo’n 5000 bezoekers over de vloer, die tegen een zacht prijsje ook een hamburger of een kop soep kunnen nuttigen. Op zondagen is er een brunch van 12 tot 13 uur en is de huiskamer ook tot 15 uur geopend. Alle overige dagen in de week kunnen bezoekers terecht van 13 tot 16 uur.

OOR wordt draaiende gehouden door de inzet van een team van zo’n 25 vrijwilligers. Dankzij een subsidie en sponsoring van kerken,

particulieren en bedrijfsleven kan OOR net kostendekkend opereren. Voor nadere info zie ook www.oorroermond.nl

Geef vandaag voor de Kerk van morgen

“Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft,” zei een bekende cabaretier ooit. Niemand weet wat de dag van morgen ons zal brengen. Dat geldt ook voor onze pastorale eenheid. Wie zal het zeggen hoe die er over 10, 20 of 30 jaar uit zal zien?

In de loop van de eeuwen zijn er altijd golfbewegingen geweest van veel aandacht voor het geloof en momenten waarop het geloof bijna verdwenen was. Steeds bloeide de Kerk daarna weer op, omdat er altijd mensen bleven die zich inspanden om de boodschap van het evangelie door te geven aan een volgende generatie. Dat is ook de uitdaging waarvoor wij als pastorale eenheid nu staan.

Als wij willen dat toekomstige generaties kunnen voortbouwen op de belangrijke boodschap van liefde en barmhartigheid die Christus ons in het evangelie aanreikt, dan moeten wij daar nu de fundamenten voor leggen. Onze pastorale eenheid wil graag missionair zijn en bouwen aan de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij? Maak uw kerkbijdrage over op rekeningnummer NL 50 RABO 0144151243

Eindejaarsconcert Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand

Op zondag 11 december om 14:30 uur organiseert de fanfare O.L. Vrouw in 't Zand haar traditionele eindejaarconcert in het Gemeenschapshuis 't Sjoelpaad te Roermond. Elk jaar probeert de fanfare er weer een mooi muzikaal “spektakel” van te maken. Ook dit jaar wordt het weer een speciale muzikale middag waar kerstmuziek niet zal ontbreken. Tijdens het eindejaarsconcert zal ook aandacht worden besteed aan enkele jubilarissen. Iedereen is van harte welkom op zondag 11 december vanaf 14:30 uur in het Gemeenschapshuis 't Sjoelpaad aan de Kapel in 't Zand in Roermond. De entree is gratis. Zie voor meer info www.famfaar.nl

Indien u 11 december niet aanwezig kunt zijn bij dit concert dan kunt u de Fanfare nog beluisteren tijdens de gezinsmis op Kerstavond om 18:30 uur in de Kapel in 't Zand.

Receptie

Wist u dat er bij de receptie van ons parochiebureau, naast de noveenkaars, allerlei andere artikelen te verkrijgen zijn? Zeker met het oog op de kerstdagen kunt u daar kerstartikelen en kerstkaarten kopen. Natuurlijk is daar ook de beroemde Gerarduskalender te koop.

De receptie is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur en op maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur.