

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 76 editie 9
Datum 24-09-2022

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

“GENERATIE VREDE”: is het thema van de vredesweek 2022:

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen **Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!**

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt PAX samen met vredesactivisten aan een wereld vol vrede. We geloven dat die toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. We eisen politieke actie, organiseren dialoog tussen strijdende partijen en staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties.

Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX **Generatie Vrede** samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. **Generatie Vrede** is aan zet!

Liturgische kalender

- 25-09 Zes-en-twintigste zondag door het jaar
26-09 HH Cosmas en Damianus, martelaren
27-09 H. Vincentius de Paul, priester
28-09 H. Wenceslaus, martelaar
 HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren
29-09 HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
30-09 H. Hiëronymus, piester en kerkleraar
01-10 H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares
02-10 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar
04-10 H. Franciscus van Assisi
05-10 H. Faustina Kowalska, maagd
 Z. Franz Seelos, priester redemptorist
06-10 H. Bruno, priester
07-10 Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
09-10 Acht-en-twintigste zondag door het jaar
10-10 Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee
11-10 H. Johannes XXIII, paus
14-10 H. Callistus I, paus en martelaar
15-10 H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

Kerkdiensten

De eucharistievieringen in het weekend van 24 en 25 september staan in het teken van de vredesweek. Op zaterdagavond zal de viering van 18.30 uur muzikaal verzorgd worden door het St. Alfonsuskoor.

Op zondag 2 oktober, de eerste zondag van de maand, wordt er weer een kinderkerk gehouden. Zoals gebruikelijk vindt deze om 10.00 uur plaats in de Synergie/St Alfonsusschool. Het thema is “wereld dierendag” verbonden aan 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi

Op diezelfde dag, 2 oktober, houden wij in de kloostertuin een dierendag viering. Hierbij worden alle huisdieren gezegend. U bent dus van harte welkom met uw huisdieren. Het is een korte viering waarbij het verhaal van de heilige Franciscus zal worden verteld. Deze dierendag viering begint om 12.00 uur.

De eucharistieviering van zaterdagavond 8 oktober om 18.30 uur zal muzikaal verzorgd worden door het St. Alfonsuskoor

Misintenties

- 24-09-22 18:30 Paul Metzmakers als zeswekendienst
25-09-22 10:30:00 Jo Sevenich als zeswekendienst; Nico Bruin

		als jaardienst
01-10-22	18:30	Bijzondere intentie
02-10-22	10:30	Betsy Willems en Harry Janssen, Rosa Pouls en Franciscus Willems als jaardienst; Uit dankbaarheid
08-10-22	18:30	Uit dankbaarheid
09-10-22	10:30	Bijzondere intentie

BERICHTEN

BERICHT UIT DE RAAD VAN KERKEN; OECUMENISCHE SAMENWERKING IN ROERMOND.

Woensdag 26 oktober 2022; Lezing Prof P. Nissen

Thema: Actualiteit en toekomst van de Oecumene

Locatie: Ursulakapel, Voogdijstraat 24

Tijd: 19.30 uur.

Gratis toegang.

Dr. P. Nissen, emeritus hoogleraar Oecumena, komt in Roermond een lezing houden over dit onderwerp waarbij hij onder meer de stand van zaken van de oecumene belicht en spreekt over ontwikkelingen op dit terrein. Ter voorbereiding hebben we hem onze huidige situatie voorgelegd; met name de activiteiten die we samen doen. Daarnaast hebben we gevraagd naar de verdere verbindende initiatieven die er al zijn op het gebied van de oecumene. Zijn de ontwikkelingen nu hoopvol of zijn er teveel belemmeringen?

De lezing wordt gehouden in de Ursulakapel, Voogdijstraat 24 in Roermond, thuisbasis van de Jonge Kerk. De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.

Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden voor wie de oecumene een goed hart toedraagt.

Exposities 450 jaar martelaren van Roermond

Tot en met eind oktober zijn in de Caroluskapel in Roermond twee exposities over 450 jaar 'Martelaren' van Roermond te zien. In het hele land wordt dit jaar de 'geboorte van Nederland' in 1572 gevierd. De andere kant van dezelfde medaille is dat het dit jaar ook 450 jaar geleden is dat in Roermond twaalf kartuizer monniken plus de secretaris van de toenmalige bisschop door de troepen van Willem van Oranje werden vermoord.

In de Caroluskapel, waar de moord plaatsvond, worden tot op de dag vandaag de relieken van de vermoorde geestelijken bewaard. In de kapel wordt met schilderijen, documenten en andere voorwerpen het verhaal uit 1572 in beeld gebracht. In de kapittelzaal naast de kapel is een tweede expositie te zien, waarin het ‘andere verhaal’ van Roermond wordt ingepast in het grotere geheel van de Tachtigjarige Oorlog. De twee exposities zijn tot eind oktober van woensdag tot en met zondag van 14.00 uur – 17.00 uur gratis te bezoeken. De Caroluskapel ligt aan de Swalmerstraat 100 in Roermond.

Bedevaart naar Banneux

Op bedevaart naar Banneux? Dat kan met Caritas Banneux Bisdom Roermond. Eind september is er een vijfdaagse bedevaart plus een dagbedevaart naar het Mariaheiligdom in de Ardennen. Vanaf vrijdag 30 september tot en met dinsdag 4 oktober vindt het najaarstriduum plaats. Pelgrims uit heel Limburg krijgen dan vijf dagen lang een volledig verzorgd programma aangeboden, inclusief maaltijden en overnachtingen. Voor wie niet zo lang op pad wil, is er op maandag 3 oktober gelegenheid om één dag bij het programma aan te sluiten tijdens een dagtocht. Vanuit diverse plekken in Limburg rijden er dan bussen naar Banneux. De meerdaagse bedevaart is ook heel geschikt voor mensen die mindervalide zijn of zorg nodig hebben. De vrijwilligers van Caritas Banneux staan deze dagen voor u klaar.

Kijk voor aanmelding of meer informatie op www.huisvoordepelgrim.nl

1 september – 4 oktober

Periode van de schepping

Sinds een paar jaar viert de Kerk op 1 september Wereldgebedsdag voor de schepping. Paus Franciscus heeft dit ingesteld als vervolg op zijn encycliek *Laudato Si'*, waarin hij heel nadrukkelijk aandacht vraagt voor de schepping, de zorg voor de natuur en voor een eerlijke verdeling van goederen en grondstoffen. De paus noemt de aarde ‘ons gemeenschappelijk huis’, waar we zuinig op moeten zijn. Dat geldt voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet.

In Nederland en Vlaanderen is deze oproep van paus Franciscus door diverse kerken opgepakt en worden er elk jaar tussen 1 september en 4 oktober (feestdag van Sint-Franciscus) vieringen en activiteiten georganiseerd om de zorg voor de schepping onder de aandacht te brengen, door onder andere aandacht te vragen voor duurzame producten en te pleiten voor ‘groene kerken’.

