

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 75 editie 1
Datum 27-03-2021

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

PASEN – NIEUW LEVEN

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,
wanneer de dagen lichter worden,
en de lucht vol is van vogels,
dán is het tijd om Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene bloeit nieuw leven op :
overwinning op de dood,
nieuwe schepping.

Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt;
maar tóch: tot op vandaag
leeft Hij opnieuw
bij God en temidden van ons,
en Hij leidt alles naar zijn vervulling.

En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.

Temidden van de corona-pandemie
waarin we nog altijd verkeren,
mogen we uitzien naar Licht, Zijn Licht.

Dat Licht wens ik ons allen, mede namens het kerkbestuur, van harte toe
ZALIG PAASFEEST

Liturgische kalender

zo. 28-03-2021	Palmzondag van het lijden van de Heer.
do. 01-04-2021	Witte Donderdag, viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
vr. 02-04-2021	Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer
za. 03-04-2021	Stille Zaterdag
zo. 04-04-2021	Paaszondag Verrijzenis van de Heer
ma.05-04-2021	Paasmaandag
zo. 11-04-2021	2de zondag van Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid
di.13-04-2021	H. Martinus I, paus en martelaar
vr.16-04-2021	H. Bernadette Soubirous, maagd (Lourdes)
zo. 18-04-2021	3de zondag van Pasen

Kerkdiensten

DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK EN PASEN

Palmzondag

Zaterdag 27 maart 18.30 uur: Viering met palmwijding

Zondag 28 maart: De eucharistieviering van 10.30 uur met palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens Marcus. Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen overweging.

Boeteviering en biechtgelegenheid

Maandag 29 maart is er om 19.00 uur een boeteviering in de kerk.

Witte Donderdag

Herdenking van het laatste avondmaal om 19.00 uur. We hopen dat de opkomst voor deze eucharistieviering, waarin we het laatste avondmaal van onze Heer gedenken, beter bezocht zal worden dan andere jaren.

Het is niet voor niets een van de grote feestdagen van het kerkelijk jaar.

Goede Vrijdag

Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus.

In verband met de corona maatregelen is er geen kruisweg ook niet van de veteranen van de krijgsmacht

EUCHARISTIEVIERINGEN MET PASEN

Paaszaterdag. De paaswake begint ook dit jaar om 18.30 uur. U wordt verzocht om bij het binnenkomen van de kerk een kaarsje ter hand te nemen. Elementen van de viering: Wijding van het nieuwe vuur; Ontsteken van de Paas-kaars; Lofzang op de Paaskaars; Dienst van het

woord; Wijding van het doopwater; Vernieuwing van de doopbelofte; Eucharistie.

Paaszondag en tweede Paasdag is er een eucharistievieringen om 10.30 uur.

Voor de eucharistievieringen op Paaszaterdag, eerste en tweede Paasdag moet u zich opgeven bij de receptie van ons parochiebureau tel. 0475-315461. Dit kan van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur

Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. Voor het laatste nieuws verwijs ik u graag naar onze website: www.kapelinhetzand.nl.

Misintenties

za. 03-04	18:30	Overleden ouders broer en zus
zo. 04-04	10:30	Dré Bergs als jaardienst; Rinie Karél-Waldheim als zeswekendienst; Overleden ouders Lei en Mia Heijnen-Huskens en Jo en Bets Janssen van de Rotten; Overleden ouders Verboeket-van Heur en hun overleden kinderen
ma. 05-04	10:30	Overledenen op het kerkhof
zo. 18-05	10:30	Piet Sillekens als zeswekendienst

BERICHTEN

Kruiswegpark

Op witte Donderdag 1 april zal in het televisieprogramma BinnensteBuiten van de KRO/NCRV opnamen van het Kruiswegpark worden uitgezonden. Carl Lücker vertelt over de Kruisweg die verbeeld is door zijn opa, de beeldhouwer Karel Lücker. Bij enkele staties komen de beelden van Carls familieleden die daarvoor gefigureerd hebben 'tot leven'. Math de Ponti vertelt over de natuurlijke aspecten en de betekenis die het Kruiswegpark nog steeds heeft voor bedevaartgangers en bezoekers uit alle windstreken. Carl en Math zijn oude burenen en wonen nog steeds aan de Parklaan. Tijdens deze uitzending is er ook een onderwerp over de Camillianen. Paul Schreur vertelt over de Camillianen, de orde waartoe ook hij behoort. Deze orde richt zich vooral op zorg in kasteel Schöndeln waar Paul als 1-jarige al een paar maanden met zijn ouders en broers en zussen heeft gewoond tijdens de hongervinter. Vanaf 1983 is Paul hier permanent komen wonen en werken. De uitzending is te zien op 1 april via NPO 2 vanaf 18.45 uur

Brief van de bisschop

In het eerste weekend van de veertigdagentijd hebben we de vastenbrief van onze bisschop voorgelezen. Daar mochten maar 30 mensen bij

aanwezig zijn. Vandaar dat we u deze brief alsnog in onze Kapelgids willen aanbieden. Hij is te lang om in zijn geheel af te drukken en daarom zal het tweede gedeelte in de volgende Kapelgids gepubliceerd worden.

Vastenboodschap 2021

Broeders en zusters in Christus,

In de 14e eeuw heerste de pest. Als tijdens een uitbraak een schip in Italië wilde afmeren, moest het eerst een tijd voor de kust blijven liggen om zeker te weten dat de bemanning de besmettelijke en dodelijke ziekte niet onder de leden had.

Die periode duurde 40 dagen. Daarvan komt het woord quarantaine: ‘quarante giorni’: een tijd van afzondering van veertig dagen was nodig om te weten dat mensen gezond waren. Quarantaine was er ook voor Noach en zijn familie in de eerste lezing: zij hebben net een zondvloed overleefd. Veertig dagen regende het en dobberde Noach stuurloos rond in de ark. Hij leefde zonder vaste grond onder de voeten. Aardse zekerheden waren verdwenen en het leven werd van buitenaf bedreigd. Noach moest in quarantaine voordat hij weer vaste grond onder de voeten kreeg. Na die veertig dagen van onzekerheid klaarde de lucht weer op en kreeg hij – in het teken van de regenboog – opnieuw verbinding met God.

In het evangelie gaat Jezus ook in quarantaine. Veertig dagen verbleef Hij in de woestijn. Dat verblijf daar was overigens niet zijn eigen keuze: Hij werd er naartoe gedreven. Hij moest wel, er was geen keuze. Over die periode staat geschreven: ‘Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten.’

Die woorden heeft Marcus daar niet zomaar geschreven. De woestijn confronteert Jezus met twee krachten die in ieder mensenleven voorkomen: krachten die de natuur ons geeft en krachten die we van Gods genade krijgen. De woestijn van het leven brengt de wilde dieren dichtbij. In ieder van ons leven dierlijke krachten: we hebben allemaal natuurlijke driften in ons. We maken immers deel uit van de natuur. Het is de oerdrift om zelf te overleven, om de eigen soort te laten voortbestaan.

Het zijn krachten die in wezen goed zijn. Maar we kunnen ook verleid worden om die oerdriften verkeerd te gebruiken. Ongetemd kunnen ze tot kwaad leiden. Om er een paar te noemen: onze oerkrachten kunnen gemakkelijk ontaarden in hebzucht, egoïsme, heerszucht, machtsmisbruik en geweld. Er zijn allerlei verleidingen tot kwaad die ons heil van binnenuit bedreigen.