

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 75 editie 8
Datum 13 november

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

DE HUISKAMER VAN OOR

Het is alweer twee-en-twintig jaar geleden dat de stichting OOR (Opvang en Ontmoeting Roermond) werd opgericht. Dit gebeurde nadat bisschop Frans Wiertz één van de panden van het bisdom daarvoor beschikbaar had gesteld. Het is uiteindelijk een oecumenisch project geworden en alle kerkgenootschappen in Roermond werken er financieel aan mee. Om de huiskamer van Roermond ook het komende jaar weer open te kunnen houden doen wij in het weekend van 13 en 14 november weer een beroep op u. Er zal bij het uitgaan van de eucharistievieringen voor dit doel gecollecteerd worden. We doen dat steeds in een weekend rondom het feest van St. Maarten, 11 november, die voor ons het voorbeeld is van het niet in de kou laten staan van onze medemens. Dat de huiskamer van OOR nog altijd nodig is blijkt wel uit het volgende artikel.

‘OOR is er voor iedereen’ “Veel mensen denken nog steeds dat OOR een opvang voor daklozen en drugsverslaafden is. Maar dat is een hardnekkig misverstand, dat we nu eindelijk eens de wereld uit willen helpen. In onze huiskamer, onlangs voorzien van een mooi, nieuw interieur, is iedereen welkom. Daarbij willen we vooral een steentje bijdragen aan het oplossen van het groeiende probleem van eenzaamheid onder de mensen. We zijn ervan overtuigd dat we nog voor veel meer mensen iets kunnen betekenen.” Jaarlijks komen er bij OOR al zo’n 5000 bezoekers over de vloer, die tegen een zacht prijsje ook een hamburger of een kop soep kunnen nuttigen. Op zondagen is er een brunch van 12 tot 13 uur en is de huiskamer ook tot 15 uur geopend. Alle overige dagen in de week kunnen bezoekers terecht van 13 tot 16 uur.

OOR wordt draaiende gehouden door de inzet van een team van zo’n 25 vrijwilligers. Dankzij een subsidie en sponsoring van kerken, particulieren en bedrijfsleven kan OOR net kostendekkend opereren. Voor nadere info zie ook www.oorroermond.nl

Liturgische kalender

14-11	Drie-en-dertigste zondag door het jaar
15-11	H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
16-11	H. Margarita van Schotland; H. Gertrudis, maagd
17-11	H. Elisabeth van Hongarije
18-11	Kerkwijding van de Basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus
21-11	Christus, Koning van het heelal
22-11	H. Cecilia, maagd en martelares
23-11	H. Clemens I, paus en martelaar; H. Columbanus, abt
24-11	HH. Andreas Dung Lac, priester en gezellen
25-11	H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares
28-11	Eerste zondag van de Advent
30-11	H. Andreas, apostel
03-12	H. Franciscus Xaverius, priester
04-12	H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar

Kerkdiensten

De eucharistieviering van zaterdagavond 13 november om 18.30 uur zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Zaterdag 20 november is er om 18.30 uur een Woord en Communieviering

Misintenties

13-11	18:30	Bijzondere intentie
14-11	10:30	Bijzondere intentie; Theo van de Broek als jaardienst en overleden familie en een ernstige zieke; Alle levende en overleden leden en ereleden van VV de Kaketoës; Als herdenking bij gelegenheid van de 95 ste verjaardag van Wim Giesberts
20-11	18:30	Gondje de Brouwer-van Itersen als zeswekendienst
21-11	10:30	Uit dankbaarheid
27-11	18.30	Ouders Hansen-Silkens als jaardienst en familieleden
28-11	10.30	Uit dankbaarheid; Angelina Pauwels als jaardienst; Overleden ouders Harrie Reulen en To Bemont

BERICHTEN

Met Advent begint het Lucasjaar

Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het jaar van de duurzaamheid. Veel jaren krijgen een internationaal thema mee. In de Kerk hebben we net een jaar van Sint-Jozef achter de rug en tot halverwege volgend jaar is er nog extra aandacht voor het gezin. In de liturgie van de Kerk kennen we ook een systeem van ‘themajaren’: we beginnen nu aan het Lucasjaar.

De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start van een nieuw kerkelijk jaar. Dan begint de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle periodes daartussen. In de vieringen op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en op eerste Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat komend jaar op de zondagen vooral uit het Lucasevangelie wordt voorgelezen. Afgelopen jaar was dat het Marcusevangelie en eind 2022 begint weer het A-jaar en dan staat het evangelie van Matteüs centraal.

Zo komen we aan de adventskrans

Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen ontstaan. De adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans kaarsjes te zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding.

In het begin van de 19e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen in armoede. De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In een boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs kregen. In de weken voor Kerstmis stelden ze hem kreeg steeds dezelfde vraag: wanneer is het Kerstmis? Om de tijd van de Advent voor de kinderen zichtbaar te maken bedacht hij in 1839 de adventskrans.

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met dennentakken, omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans tevens verwijzing naar Pasen.

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke zondag van de Advent wordt er

één kaars meer aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus mag stralen.

Je moet het maar weten

Wat is een synode?

Half oktober zijn in alle bisdommen over de hele wereld de voorbereidingen voor een nieuwe Algemene Bisschoppensynode begonnen. De échte synode is pas in 2023, maar paus Franciscus wil met een lange voorbereiding zoveel mogelijk mensen erbij betrekken.

De eerst vraag luidt natuurlijk: wat een synode? Dat is een kerkelijke vergadering, waarop belangrijke vraagstukken worden besproken. De katholieke kerk kent twee soorten synodes: een vergadering voor één bisdom, waarbij priesters en gelovigen met hun eigen bisschop in gesprek gaan en de Algemene Bisschoppensynode in Rome. Dat is een permanent instituut dat na het Tweede Vaticaans Concilie in 1965 werd opgericht als adviesorgaan voor de paus.

Meestal wordt er eens in de drie of vier jaar een vergadering van de Algemene Bisschoppensynode gehouden. Er komen dan honderden bisschoppen naar Rome. De laatste keer was dat in 2018.

Tijdens de volgende synode in oktober 2023 wil paus Franciscus praten over de vraag hoe de Kerk meer synodaal kan worden. Dat wil zeggen: hoe meer geledingen bij het beleid van de Kerk betrokken kunnen worden. Nieuw is dat er nu al in alle bisdommen voorgesprekken worden gehouden, waaraan gelovigen kunnen deelnemen. Het Vaticaan heeft vragenlijsten verspreid, die in parochies besproken kunnen worden. Daarvan wordt per bisdom een eindverslag gemaakt. Volgend jaar wordt er op nationaal niveau en per continent verder gesproken. In oktober 2023 vindt dan in Rome de echte bisschoppenvergadering plaats.

Receptie parochiehuis

De decembermaand is bij uitstek ook de maand waarin we elkaar met presentjes verrassen. Bij de receptie van ons parochiehuis zijn, naast de devotieartikelen, weer volop kerstartikelen te verkrijgen, zoals ook kerstkaarten. En voor het nieuwe jaar is er natuurlijk weer de Gerarduskalender met zijn dagelijkse impuls.

Corona maatregelen

We leven in onzekere tijden. We weten nog niet wat de nieuwe maatregelen voor onze kerk betekenen. Houdt daarom onze website in de gaten om op de hoogte te blijven.