

## Parochiegegevens

Parklaan 3  
6045 BS Roermond  
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl  
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



## Kapelgids

Jaargang 74 editie 16  
Datum 12-12-2020

**Bezorgklachten**  
Tel. 0475-315461

## KERSTMIS 2020

### **EEN BODE**

*De postbode is laat vandaag  
zei ze tegen de buurvrouw  
terwijl ze hun container  
aan de straat zetten.  
Ze verwachtte een goede tijding van iemand.  
Vandaar haar ongeduld.*

*Zo kan een bode  
een goede tijding brengen,  
terwijl een blauwe envelop op de mat  
tot minder enthousiasme leidt.*

*Een bode met een minder plezierige boodschap  
zie je moeizaam de berg op komen.  
Brengt hij een blijde tijding  
dan zie je hem zingend afdalen van de berg.  
De bode van vandaag, Heer,  
komt hoog uit de bergen.*

*Hij komt met een boodschap  
van vrede en vrijheid.  
De engelen zingen erover.  
De herders hebben het  
al eerder vernomen.  
De groten der aarde  
komen pas over een paar weken*

*De bode heeft de boodschap  
overal gebracht, Heer,  
en toch zijn velen niet gekomen.*

*Ze hadden zoveel andere dingen te doen  
en daardoor was de boodschap  
in de vergetelheid geraakt.*

*Bovendien, zo stond onderaan de brief  
die de bode bracht:  
vrede en vrijheid worden niet vanzelf geboren.  
Nee, Heer, we moeten daar zelf  
voor in beweging komen.  
Alleen als we  
mens zijn voor een andere mens  
ontstaat er vrede.*

*Mag ik een bode zijn  
die deze goede tijding brengt.  
Dan is Hij niet voor niets geboren.*

Met dit kerstgedicht wens ik u allen, mede namens het kerkbestuur, een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2021. Dat 2021 een jaar mag worden waarin we minder of, liever nog, helemaal niet bedreigd worden door het corona-virus.

## **Liturgische kalender**

zo. 20-12-2020	Vierde zondag van de advent
wo. 23-12-2020	H. Johannes van Kenty, priester
do. 24-12-2020	Heilige Kerstavond en Kerstnacht
vr. 25-12-2020	Kerstmis - Geboorte van de Heer
za. 26-12-2020	H. Stefanus, eerste martelaar
zo. 27-12-2020	H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
ma. 28-12-2020	HH. Onnozele kinderen, martelaren
di. 29-12-2020	H. Thomas Becket, bisschop en martelaar
wo. 30-12-2020	H. Johannes, apoostel en evangelist
do. 31-12-2020	H. Silvester I, paus
vr. 01-01-2021	Heilige Maria, Moeder van God
za. 02-01-2021	HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
zo. 03-01-2021	Openbaring des Heren
do. 07-01-2021	H. Raimundus van Penyafort, priester
zo. 10-01-2021	Doop van de Heer
wo. 13-01-2021	H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
do. 14-01-2021	Z. Petrus Donders, priester, redemptorist
vr. 15-01-2021	H. Arnold Janssen, priester

## **Kerkdiensten**

Maandagavond 21 december is er een boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis ingebed in een eucharistieviering. Dit jaar houden we die in de kerk en niet in de dagkapel vanwege de corona maatregelen

Wat de kerstdagen betreft voorzien we voorlopig in het volgende schema. Het kan zijn dat er een verruiming komt. Daarom is het goed om onze website [www.kapelinhetzand.nl](http://www.kapelinhetzand.nl) te raadplegen voor de stand van zaken op dat moment.

Donderdagavond 24 december is om 18.30 uur een eucharistieviering met medewerking van onze fanfare.

vrijdagmorgen 25 en zaterdagmorgen 26 december is er alleen een eucharistieviering om 10.30 uur zoals we in deze tijd van corona gewend zijn

Ook op vrijdagmorgen 1 januari is er alleen een viering om 10.30 uur.

## **Misintenties**

za. 12-12	18:30	Overleden ouders, broer en zus
zo. 13-12	10:30	Bijzondere intentie
za. 19-12	18:30	Uit dankbaarheid
zo. 20-12	10:30	Vrede op aarde
do. 24-12	18.30	Als blijvende herinnering aan Hélène Even; Overleden ouders Bercx-Vossen
vr. 25-12	10.30	Overleden ouders Lei Heijnen en Mia Heijnen- Huskens, Jo Janssen en Bets Janssen van de Rotten

## **BERICHTEN**

Wat doen we dit jaar met Kerstmis? Die vraag houdt velen in de kerk bezig. Omdat de kans groot is dat er ook met Kerstmis maar 30 mensen per viering mogen worden toegelaten, hebben de gezamenlijke bisdommen onder verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie de campagne VierKerstmis! opgezet.

Het idee achter de campagne is dat we alle mensen oproepen om dit jaar hoe dan ook het – christelijke – kerstfeest te vieren. Liefst natuurlijk in de kerk, maar als dat niet kan thuis, in het gezin, via een internetverbinding, via de televisiemis van de KRO op NPO2 of op welke wijze dan ook, maar: Vier Kerstmis! De bisschoppen nodigen daartoe van harte uit.

## **Wat doen we dit jaar met Kerst?**

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Soms al in oktober, want je moet op tijd plannen. Spreken we af met de familie? Wordt het wintersport? Of toch met z'n allen naar een restaurant? En last but not least: naar welke Nachtmis gaan we?

“Wat doen we met Kerst?” wordt dit jaar een heel bijzondere vraag. Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te vieren. We zoeken elkaar graag op: thuis en in de kerk. Maar hoe knus wordt het als we anderhalve meter afstand moeten houden? Als we niemand een hand mogen geven om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen?

Misschien goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd geboren in een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die herders? Dat waren ruwe kerels, met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden.

Social distancing is dus niet helemaal nieuw. In andere vormen was het er al vanaf de eerste dag. Juist in afzondering werd Gods Zoon geboren. In een wereld die Hem op afstand hield werd God mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers na, zocht niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe.

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” is helemaal geen moeilijke vraag. Waar we ons ook bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en juist op moeilijke momenten ons heel nabij wil zijn.

## **Uitnodiging**

De Nederlandse Bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om Kerstmis te vieren. Zij roepen daartoe op met de slogan Vier Kerstmis en geven verdere informatie op de website Vierkerstmis.nl. De mogelijkheden om met Kerstmis in de kerken bij elkaar te komen zijn dit jaar beperkt vanwege Covid-19 en het kerkelijk leven op anderhalve meter. Maar Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. Op vierkerstmis.nl vinden bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het gezin (doe-boekje voor kinderen), met de armen (Adventsactie) én door deel te nemen aan de liturgie. Dat laatste kan door een kerk te bezoeken of de vieringen van Kerstmis online of op tv via NPO2 (KRO) te volgen. Hiervoor wordt het liturgieboekje online beschikbaar gesteld en wordt verwezen naar parochiewebsites via zoekparochie.nl. Kijk voor meer informatie op [www.vierkerstmis.nl](http://www.vierkerstmis.nl)!

**De eerstvolgende Kapelgids kunt u begin van het volgende jaar verwachten**