

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 74 editie 11
Datum 26-09-2020

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

Missio Wereldmissiemaand 2020

Zoals ieder jaar doet Missio ook dit jaar in oktober weer een beroep op ons om haar werk in Derde Wereld landen te ondersteunen. Waar uw steun voor gevraagd wordt leest u in het navolgende bericht dat we van Missio mochten ontvangen.

Gelukkig de vreedstichters

Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober is het **Missiezondag**. Onder het motto ‘Gelukkig de vreedstichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde

en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte in het weekend van 17 en 18 oktober. In dat weekend besteden we in de eucharistievieringen ook aandacht aan het werk van Missio. Mocht u in dat weekend niet in staat zijn om aan de eucharistievieringen deel te nemen dan kunt u uw bijdrage ook in een enveloppe deponeren in onze brievenbus op Parklaan 3

Liturgische kalender

zo. 04 oktober 27ste zondag door het jaar

ma. 05 oktober Z. Franz Seelos, priester redemptorist

di. 06 oktober H. Bruno, priester

wo. 07 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

vr. 09 oktober HH. Dionysius, bisschop en gezellen, martelaren en H. Johannes Leonardi, priester

za. 10 oktober H. Maagd Maria, Sterre der Zee

zo. 11 oktober 28ste zondag door het jaar

wo. 14 oktober H. Callistus I, paus en martelaar.

do. 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

vr. 16 oktober H. Gerardus Majella, redemptorist; H. Hedwig, kloosterlinge; H. Margareta-Maria Alacoque, maagd

za. 17 oktober H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

Kerkdiensten

Zaterdag 10 oktober zal er vanwege het feest van de heilige Franciscus dat op 4 oktober gevierd werd om 18.30 uur géén gezinsviering in de kerk. In plaats daarvan is er een viering in de tuin naast de Kapel in 't Zand waarbij alle dieren die de kinderen meebrengen gezegend zullen worden.

We hebben dat vorig jaar voor het eerst gedaan en dat was een groot succes.

De kinderen kunnen dus hun huisdieren meebrengen. Dat is ook de reden om deze viering buiten de kerk te houden. In de tuin wordt dan het verhaal van Franciscus verteld en zingen we samen een aantal dierenliedjes waarvan de tekst op de achterkant van een kleurplaat te vinden is die de kinderen gekleurd mee terug kunnen brengen en die we dan in de processiegang op zullen hangen. Verder kunnen de kinderen een intentie opschrijven op daar aanwezig kaartjes die ze kunnen ophangen in de boom die we sinds de gezinsmis van de vorige zomer in

de processiegang hebben staan. We hopen dat er veel kinderen en veel dieren naar deze viering zullen komen.

In het weekend van 17 en 18 oktober zullen we in onze eucharistievieringen aandacht besteden aan Missio. De eucharistievieringen van dat weekend zijn voorbereid door onze MOV-groep

Misintenties

za. 03-10	18:30	Annie van Bree-Heldens; Rogér Pollaert als zeswekendienst
zo. 04-10	10:30	Betsy Willems en Harry Janssen, Rosa Pouls en Franciscus Willems als jaardienst; Ria Mestrom als dank voor haar vriendschap met
ma. 05-10	19.00	Gerda Overledenen op het kerkhof
za. 10-10	18:30	Bijzondere intentie
zo. 11-10	10:30	Bijzondere intentie

BERICHTEN

Henny Giesberts 60 jaar misdienaar/acoliet

U hebt het ongetwijfeld mee gekregen dat we op 13 september een bijzondere eucharistieviering hebben gehouden in het Kruiswegpark. Het was de zondag van het “besjloet” en de viering van het feit dat Henny Giesberts 60 jaar geleden hier aan de Kapel begon als misdienaar.

Het was gelukkig mooi en warm nazomerweer zodat we deze eucharistieviering in het Kruiswegpark konden houden want het zou vanwege de corona maatregelen niet mogelijk zijn geweest om alle mensen die deze eucharistieviering wilden mee vieren te herbergen in de Kapel. Harry Silkens had namelijk alle misdienaars en acolieten die hier in het verleden aan de Kapel hun diensten hadden verleend uitgenodigd voor dit bijzondere jubileum. En zeer velen hebben aan deze uitnodiging gehoor gegeven. Natuurlijk was ook het huidige misdienaars en acolieten corps aanwezig.

Aan het eind van de eucharistieviering, die heel feestelijk muzikaal werd verzorgd door onze fanfare en door onze cantors Etty Willemse en Mieke Ydema, mochten we burgemeester Rianne Donders-de Leest uitnodigen om een woordje te spreken. Ze sprak Henny toe over de verdiensten die hij niet alleen als misdienaar/acoliet hier aan de Kapel had maar ook over andere vrijwilligers taken die hij in onze gemeenschap vervulde om hem daarna te vertellen dat het zijne

majesteit de koning behaagd had hem vanwege zijn verdiensten te onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau.

De verdiensten van Henny Giesberts

Natuurlijk heeft Henny deze koninklijke onderscheiding niet alleen gekregen voor zijn zestig jarig lidmaatschap van het misdienaars en acolieten college, het Tarcisiuscollege, waar hij voorzitter van is. Bij bijzondere plechtigheden treed hij op als ceremoniemeester en instrueert alle misdienaars en acolieten met betrekking tot hun taken. Hij leidt nieuwe misdienaars op en begeleidt hen bij hun eerste optredens.

Sinds zijn pensionering als ambtenaar van de gemeente Roermond zorgt hij er ook voor dat alle koper en zilverwerk altijd blinkt. Ook is hij sinds zijn pensionering altijd bereid om bij uitvaarten en huwelijksvieringen als acoliet aanwezig te zijn.

Wat waarschijnlijk maar weinig mensen weten is dat hij ook aan de wieg gestaan heeft van onze jongerenvieringen. Indertijd kwam hij samen met Leon Geerlings mij vragen om die op te zetten. Dat was al een aantal jaren voor ik hier rector werd. Zij hebben de eerste jaren deze vieringen mee opgezet.

Belangrijk voor het verkrijgen van de koninklijke onderscheiding was ook zijn vrijwilligerswerk buiten het liturgische werk. Zo was hij jarenlang verbonden met scoutinggroep pater Bleys als leidinggevende en ook vele jaren als voorzitter. Menigeen in onze pastorale eenheid kent hem ook daarvan.

Verder heeft hij zich als vrijwilliger ruim 19 jaar ingezet voor PSW (Pedagogisch en Sociaal Werk wonen en vrije tijd) met name door de cliënten in hun zwembad te begeleiden.

Wat zwembaden betreft: hij zet zich nog altijd met een groot aantal andere vrijwilligers in voor het openluchtzwembad in Swalmen, waar velen van zijn diensten gebruik maken. Vooral in zomers als die we nu gehad hebben zijn dit soort werkzaamheden voor velen van onschatbare waarde.

Ten slotte mag ook nog vermeld worden dat hij zich als mantelzorger voor familieleden en bekenden heeft ingezet en dat nog altijd doet.

We mogen wel concluderen dat de koninklijke onderscheiding zeer terecht is toegediend aan Henny Giesberts.

We hebben wel hem te verstaan gegeven dat zo'n koninklijke onderscheiding vooral ook een stimulans is om op de ingeslagen weg door te gaan. Dat vertrouwen we hem overigens wel toe.