

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 74 editie
Datum 13-06-2020

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

DANKBAARHEID

De corona pandemie heeft veel teweeg gebracht. Onze bewegingsvrijheid werd ingeperkt. Mensen hebben dierbaren verloren. Velen, met name ouderen, hebben een eenzame tijd doorgemaakt. Nu er langzamerhand wat meer versoepelingen komen kunnen we uitkijken naar een nieuw begin, een nieuw samenleven met elkaar.

Ook in onze pastorale eenheid hebben we deze corona tijd met veel moeite ervaren. Vanaf half maart was onze kerk, de Kapel in 't Zand, gesloten voor de eucharistievieringen, behalve voor eucharistievieringen ten afscheid bij het overlijden van mensen, in besloten kring.

Grote feesten zoals Pasen en Pinksteren zijn in stilte voorbij gegaan. In de meimaand hebben we de velen gemist die hier vanuit de wijde omgeving normaliter eucharistie kwamen vieren en om bij Onze Lieve Vrouw in 't Zand verwijlen. We hebben geprobeerd om via onze web site toch aandacht te schenken aan deze bijzondere dagen.

En nu? Gaan we op de oude voet weer verder of zijn we bereid om op een nieuwe manier inhoud te geven aan ons samen leven en onze gemeenschap te vormen naar het voorbeeld van Jezus?

We mogen dankbaar zijn voor alle nieuwe mogelijkheden die ons geboden worden.

Dit alles vind ik goed samengevoegd in het gedicht van Herman Mertens dat ik u graag ter kennisgeving aanbied.

Een hele wereld heb jij ons gegeven

Aarde zee en lucht
regen zon en wind
planten bloemen bomen
dieren vogels vissen
de weelde van een paradijs

een nieuwe wereld geef jij ons te scheppen
huizen en torens
dorpen en steden

akkers wegen en bruggen
voedsel kleding rijkdom
de weelde van een overvloed

een andere wereld wil jij met ons bouwen
mensen met mensen
vrienden met elkaar
mannen vrouwen kinderen
zorgen vreugde werken
de weelde van genegenheid.

Dankbaar gedenken

Vanwege de corona pandemie had ik het feit dat ik op 26 april 40 jaar geleden priester werd gewijd in stilte voorbij willen laten gaan. Maar de journalist Wim Schulpen is daar op een of andere manier achter gekomen en heeft er een artikel aan gewijd in Via Roermond. Het gevolg was dat ik ben overladen met felicitaties in allerlei vorm en van menig organisatie. Daarnaast heeft de post het er druk mee gehad. Het kon allemaal niet in onze brievenbus en daarom moest het aan de deur worden afgeleverd. Vele brieven en kaarten waarbij geen afzender. Het is me dus niet mogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor alle goede wensen die me ten deel vielen. Daarom maak ik van deze Kapelgids graag gebruik om u allen te bedanken voor de liefde en genegenheid waarmee jullie me hebben omringd.

In dankbaarheid kijk ik terug op 40 hele mooie jaren, waarvan de laatste 23 jaar als pastor aan de Kapel in 't Zand, waarin ik mijn priesterschap heb mogen beleven. Dat kan alleen maar door jullie aanwezigheid in mijn leven. Allen heel hartelijk bedankt.

Liturgische kalender

zo. 14 juni Sacramentsdag
vr. 19 juni Heilig Hart van Jezus
za. 20 juni Onbevlekt Hart van Maria
zo. 21 juni 12de zondag door het jaar
ma. 22 juni H. Paulinus van Nola, bisschop; HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren
wo. 24 juni Geboorte van H. Johannes de Doper
za. 27 juni H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Kerkdiensten

Omdat er maar één eucharistieviering per dagdeel gehouden mag worden heeft het kerkbestuur besloten voorlopig op de zondag deze te

houden om 10.30 uur. Natuurlijk blijft de aanvangstijd op zaterdagavond gehandhaafd op 18.30 uur.

Voor beide eucharistievieringen moet u zich wel opgeven bij onze receptie. Dat kan via telefoonnummer 315461. In de maand juni mogen er maar 30 mensen aanwezig zijn

Misintenties

Za 13-06	18:30	Voor allen die de afgelopen maanden zijn overleden
Zo. 14-06	10:30	Thimotheus en zijn echtgenote Geertruda Maria Dubelaar
Za. 20-06	18:30	Overleden familie Jeurissen-Sniedt als jaardienst
Zo. 21-06	10:30	Uit dankbaarheid

BERICHTEN

In verband met de corona pandemie hebben de bisschoppen allerlei protocollen uitgevaardigd waaraan we ons moeten houden.

Zoals onder kerkdiensten al vermeld mag er bijvoorbeeld maar één eucharistieviering per dagdeel gehouden worden.

Bij de reservering voor de eucharistieviering wordt de naam gevraagd. Dit is om bij een eventuele corona constatering te kunnen achterhalen wie er nog meer in de kerk aanwezig waren, zodat deze mensen een coronatest kunnen ondergaan.

Hieronder leest u het belangrijkste voor degenen die naar onze liturgievieringen komen.

PROTOCOL GELOVIGEN

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - *handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes* - en gezondheid - *bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven*- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering

RESERVEREN

- U moet zich vooraf aanmelden.

HYGIËNE

- U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD

- Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET ALTAAR

- Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
- Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.

H. COMMUNIE UITREIKING

- U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
- U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
- Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
- Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen 'corporale' meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

COLLECTE

- U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT)

- U kunt niet biechten in een biechtstoel.
- U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

DOOPSEL

- * Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.

VORMSEL

- * Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld

EERSTE COMMUNIE

- * Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

- * Bij de zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen