

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 73 editie 15
Datum 26-10-2019

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA

Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen van talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

In het weekend van 2 en 3 november vieren we in onze kerk het feest van Allerheiligen en gedenken wij hen die ons ontvallen zijn. In de eucharistieviering van zaterdagavond om 18.30 uur willen we met name hen herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. We zullen dat doen door, aan het begin van de viering, hun naam te noemen en voor hen een kaars aan te steken, die gedurende de viering zal blijven branden.

Hun namen en overlijdens data zijn:

Overledenen kerkjaar 2018-2019

<i>Mevr. Tila Op 't Broek</i>	<i>19-10-2018</i>
<i>Dhr. Ad de Bie</i>	<i>15-12-2018</i>
<i>Mevr. Miet Hirsch-van Roosmalen</i>	<i>09-01-2019</i>
<i>Dhr. Mart Boots</i>	<i>12-01-2019</i>
<i>Mevr. Josje Willems-van den Berg</i>	<i>29-01-2019</i>
<i>Mevr. Net Bremmers-Brentjens</i>	<i>07-02-2019</i>
<i>Dhr. Rinus Schmitz</i>	<i>07-02-2019</i>
<i>Dhr. Peter Brabander</i>	<i>08-02-2019</i>
<i>Mevr. Katrien Schmitz-Verstaelen</i>	<i>17-02-2019</i>
<i>Mevr. Riet Uiterwaal-Hekkens</i>	<i>25-02-2019</i>
<i>Mevr. Trina Zoetbrood-Lutgens</i>	<i>01-03-2019</i>
<i>Dhr. Peter Willemse</i>	<i>15-03-2019</i>
<i>Mevr. Lies Kessels-Fonteyn</i>	<i>20-04-2019</i>
<i>Mevr. Els Reijnen</i>	<i>01-05-2019</i>
<i>Mevr. Lies Gubbels-Parren</i>	<i>14-06-2019</i>
<i>Mevr. Lies van Rossum-van Eck</i>	<i>16-06-2019</i>
<i>Mevr. Wiepie Sevriens-Jongstra</i>	<i>16-06-2019</i>
<i>Dhr. Rennie de Boer</i>	<i>21-06-2019</i>
<i>Mevr. Ietje Bams-Adang</i>	<i>27-06-2019</i>
<i>Dhr. Ben Hermans</i>	<i>12-07-2019</i>
<i>Dhr. Nico Bruin</i>	<i>22-07-2019</i>
<i>Dhr. Bertram Henssen</i>	<i>16-08-2019</i>
<i>Mevr. Rosalie Collin-Peters</i>	<i>26-08-2019</i>
<i>Mevr. Geertruida Truijen-Kok</i>	<i>06-09-2019</i>
<i>Dhr. Ren Deserno</i>	<i>05-09-2019</i>
<i>Mevr. Truus van de Riet-Breuers</i>	<i>07-09-2019</i>
<i>Dhr. Louis Cox</i>	<i>10-09-2019</i>
<i>Dhr. Bert Packbier</i>	<i>05-10-2019</i>

Liturgische kalender

27-10	Dertigste zondag door het jaar
28-10	HH. Simon en Judas, apostelen
30-10	Z. Maria Teresa van de heilige Jozef, maagd
01-11	Allerheiligen
02-11	Gedachtenis van alle overleden gelovigen
03-11	Een-en-dertigste zondag door het jaar

- 04-11 H. Carolus Borromeüs, bisschop
07-11 H. Willibrord, bisschop. Patroon van onze kerkprovincie

Kerkdiensten

In het weekend van 2 en 3 november vieren wij het feest van Allerheiligen en gedenken we hen die ons ontvallen zijn. De eucharistieviering van zaterdagavond om 18.30 uur zal muzikaal verzorgd worden door het St. Alfonsuskoor.

Misintenties

- | | | |
|-----------|-------|--|
| Za. 26-10 | 18:30 | Bijzondere intentie |
| Zo. 27-10 | 09:00 | Bijzondere intentie |
| Zo. 27-10 | 11:30 | Uit dankbaarheid; Geertruida Truijen-Kok als zeswekendienst |
| Za. 02-11 | 18:30 | Annie van Bree-Heldens; Overleden ouders Verboeket-van Heur en kinderen; Theo van den Broek als jaardienst en tevens voor familie en schoonfamilie |
| Zo. 03-11 | 09:00 | Bijzondere intentie |
| Zo. 03-11 | 11:30 | Bijzondere intentie |

BERICHTEN

Bisschop Smeets op bezoek aan de Kapel.

Op zaterdag 28 september 2019 heeft bisschop Smeets een bezoek gebracht aan onze Pastorale Eenheid Kapel in 't Zand.

Met een muzikale ontvangst door Fanfare OLV in 't Zand en de aansluitende eucharistieviering die door de het Alfonsuskoor en Les Amis du bon Coeur werd opgeluisterd, hebben we de bisschop een eerste indruk gegeven.

Vervolgens heeft de bisschop met een ontmoetingsbijeenkomst na de dienst met een vertegenwoordiging van alle geledingen die in onze Pastorale Eenheid actief zijn, een breder beeld gekregen van de bijzondere identiteit van onze Pastorale Eenheid niet alleen als parochie maar ook als streekkerk en bedevaartsoord, van onze kwaliteiten en de boodschap die wij vanuit het Redemptoristisch Gedachtengoed uitstralen.

Een bezoek aan de Processiegang met een toelichting door Chiel Hommelberg mocht aan het bezoek natuurlijk niet ontbreken.

In zijn afsluitend woordje bedankte de bisschop iedereen voor de warme ontvangst en de mooie opzet van de avond en was hij bijzonder positief over de vele medewerkers en vrijwilligers die een sterke gemeenschapszin in onze Pastorale Eenheid uitdragen.

De bisschop gaf aan vast en zeker terug te komen naar de Kapel.
Wij zien hier heel graag naar uit.

Oproep

Graag zou de Roermondse Vrouwenraad in contact komen met mensen die mevrouw Jacqueline Smeets-Hendriks hebben gekend. Zij was eigenaresse van hotel Het Gouden Kruis, aan de Kapellerlaan, nu het kantoor van Creation Station. Mevrouw Smeets was een belangrijke schakel in de verzetsorganisatie van pater Bleys. Zij is in augustus 1944 verraden en afgevoerd naar het vrouwenkamp Ravensbrück. Daar is zij op 19 februari 1945 overlede. Wij zijn met name op zoek naar persoonlijke herinneringen zoals : foto's, brieven. Onze bedoeling is om de herinnering aan haar en haar verzetswerk onder de aandacht te brengen. U kunt contact opnemen met Yvonne de Vries, 0475-332696, of mailen naar : ygajdevries@hotmail.com

Allerzielenloop

Diezelfde zaterdagavond start om 19.15 uur de traditionele 'Allerzielenloop' met het uitreiken van stormlampen aan de deelnemers op het pleintje vóór de Kapel in 't Zand. Iedereen die mee wilt lopen wordt uitgenodigd op dat tijdstip aldaar aanwezig te zijn. Vanaf 19.00 uur is het mogelijk een kaarsje te kopen in de processiegang om tijdens of na de wandeling te plaatsen op het graf van een dierbare. Om 19.25 uur vertrekt de stoet in stilte via de processiegang in de kapel, naar de hoofdingang van de begraafplaats, waarna lantaarns door de deelnemers onder begeleiding van gidsen langs de daarvoor bestemde paden geplaatst worden. Diverse locaties worden die avond van binnen of van buiten aangestraald, zodat een gedeelte van de begraafplaats feeëriek verlicht is.

De famfaar geit op kónkoers

Denkt u vooral niet dat de blaasmuziekwereld een mannenwereld is!

Vanaf de jaren-vijftig doen de vrouwen er gelukkig stevig in mee. Alle partijen kunnen door vrouwen gespeeld worden. Aan het slagwerk en bij de saxofoons tref je vaak vrouwen, ook bij de bugels, de trompetten, de hoorns, de trombones, de tuba's. Bij de bastuba's vind je minder vrouwen. Reden: die instrumenten zijn in verhouding zwaar van gewicht. Je moet er soms flink mee sjouwen.

Natuurlijk zijn er ook vrouwelijke dirigenten en solisten, al zijn die er nog altijd minder dan mannen.

Uiteraard is er in onze fanfare totale muzikale gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Komt u maar eens luisteren en kijken tijdens de repetitie, telkens op de maandagavond!