

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 73 editie 14
Datum 05-10-2019

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

SINT FRANCISCUS

Wie kent de heilige die sprak met de vissen en de vogels niet?

Franciscus, de man uit Assisi, Italië die geboren werd als zoon van een rijke koopman die makkelijk een goede carrière in de handel had kunnen hebben, koos voor een leven in navolging van Christus met de armen. "Vrede en alle goeds" is zijn wens aan ieder die hij ontmoet. Hij probeerde in alle schepselen die hij ontmoette het goede te zien. Ook in mensen die anders geloofden dan hij zelf deed. Bijzonder is de ontmoeting tussen Franciscus en sultan Malek al-Kamil. Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Franciscus op een vredesmissie naar het Midden-oosten is getrokken.

Franciscus was een zoon van Petrus van Bernardone, een welgestelde lakenkoopman uit Assisi. Zijn vader was op het moment van zijn geboorte voor zaken in Frankrijk. Pica de Bourlemont (zijn moeder) gaf hem de naam Giovanni (Johannes). Zijn vader maakte daar bij thuiskomst Francesco, 'Fransman', van. Het kan ook zijn dat hij die bijnaam pas later kreeg omdat zijn vader hem meer dan eens naar Frankrijk stuurde om handel te drijven. Volgens zijn eerste biograaf Thomas van Celano leefde Franciscus in zijn jeugd jaren als een wildebras: hij zwierf met zijn kameraden door de stad en gaf veel geld uit aan feestmalen en kleding. Thomas stelde dat waarschijnlijk zo voor om het contrast met zijn bekering beter uit te laten komen.

Vermoedelijk was Franciscus echter ook in zijn jeugd al een creatief en fijngevoelig mens. Hij wijdde zich aan de liefde, streefde naar de ridderslag en gedroeg zich bij tijd en wijle als minnezanger of troubadour.

Na een veldslag tussen zijn geboorteplaats Assisi en de stad Perugia in 1202 werd Franciscus krijgsgevangen. Hij was toen ongeveer 20 jaar oud. Na een jaar kwam hij vrij maar was daarop lang en ernstig ziek. Weer aan de beterende hand werd Franciscus bijzonder getroffen door het leed van de melaatsen, die in zijn tijd volledig uit de samenleving werden verstoten. Volgens zijn Testament bracht God hem in hun midden en bewees hij hun barmhartigheid. Naar aanleiding daarvan

bekeerde hij zich tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen, ontevreden over de leegheid van zijn leven. Later, in 1205, kreeg hij een visioen in het kerkje van San Damiano. Hij wist zich aangesproken door de daar afgebeelde Gekruisigde: 'Franciscus, ga en herstel mijn huis'. Hij trok zich als een kluizenaar terug in de eenzaamheid en wijdde zich aan de melaatsen, het herstellen van kerkjes en aan het gebed. Zelf wilde hij de allerarmste zijn. Hij bedelde zijn dagelijks voedsel bij elkaar, daarvan delend met anderen die nog minder hadden dan hij. Vanaf dat moment werd zijn enige geliefde 'Vrouwe Armoede'. Zijn vader, die van mening was dat zijn zoon tot de rang van dorpsgek was vervallen, probeerde hem met dreiging en verleiding terug te laten keren naar een werelds leven. Uiteindelijk legde Franciscus in de lente van 1205 tijdens een scène op het plein bij de bisschop zijn kleren aan de voeten van zijn vader (die ze immers had betaald) en wijdde zich toe aan God met de woorden: "Nu kan ik werkelijk zeggen: Onze Vader in de hemel", waarop de bisschop zijn mantel om hem heen sloeg. Toen Bernardus van Quintavalle en Petrus Catani zich in 1208 bij Franciscus wilden aansluiten, raadpleegden zij gezamenlijk het evangelieboek van de kerk van Sint Nicolaas om te ontdekken hoe hun leven eruit moest zien. Zij stuitten daarbij op drie teksten:

- "Als je dat wilt, volmaakt zijn, ga heen, verkoop al je eigendom en geef het aan de armen en je zult een schat in de hemelen hebben. Kom dan hierheen en volg mij." (Mt. 19,21).

- "Hij zegt tot hen: neemt niets mee voor onderweg, geen staf, geen reiszak, geen brood en geen geld, en ook moet u geen twee hemden hebben." (Lc. 9,3).

- "Als iemand dat echt wil, achter mij aan komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dragen, en zó mij volgen!" (Mt. 16,24).

Dat is wat zij vervolgens naar vermogen deden, en daarmee was de Franciscaanse beweging begonnen. Kort nadien sloot Egidius van Assisi zich bij hen aan. In hetzelfde jaar 1208 gaf de abt van het Benedictusklooster op de Monte Subasio het kerkje van Portiuncula in het dal bij Assisi in bruikleen aan Franciscus om het tot het centrum van zijn nieuwe beweging te maken.

Liturgische kalender

06-10 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

07-10 Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

09-10 HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren. H. Johannes Leonardi, priester

10-10 H. Maagd Maria, Sterre der Zee

11-10 H. Johannes XXIII, paus

13-10 Acht-en-twintigste zondag door het jaar

- 14-10 H. Callistus I, paus en martelaar
- 15-10 H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
- 16-10 H. Gerardus Majella, kloosterling redemptorist
- 17-10 H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
- 18-10 H. Lucas, evangelist
- 19-10 HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en
gezellen, martelaren; H. Paulus van het Kruis, priester

Kerkdiensten

Zaterdag 5 oktober zal er vanwege het feest van de heilige Franciscus (zie tekst voorpagina) dat op 4 oktober gevierd wordt om 18.30 uur geen gezinsviering gehouden worden. In plaats daarvan is er een viering op het Redemptoristenplein tegenover de Kapel in 't Zand waarbij alle dieren die de kinderen meebrengen gezegend zullen worden. De kinderen kunnen dus hun huisdieren meebrengen. Dat is ook de reden om deze viering buiten de kerk te houden. Op het redemptoristenplein wordt dan het verhaal van Franciscus verteld en zingen we samen een aantal dierenliedjes waarvan de tekst op de achterkant van een kleurplaat te vinden is die de kinderen gekleurd mee terug kunnen brengen en die we dan in de processiegang op zullen hangen. Verder kunnen de kinderen een intentie opschrijven op daar aanwezig kaartjes die ze kunnen ophangen in de boom die we sinds de gezinsmis van deze zomer in de kerk hebben staan. We hopen dat er veel kinderen en veel dieren naar deze viering zullen komen.

Misintenties

- | | | |
|-----------|-------|--|
| Za. 05-10 | 18:30 | Annie van Bree-Heldens; Jan Segers; |
| Zo. 06-10 | 09:00 | Bijzondere intentie |
| Zo. 06-10 | 11:30 | Betsy Willems en Harry Janssen en Rosa Pouls en Franciscus Willems als jaardienst; Angelina Pauwels als jaardienst |
| Ma. 07-10 | 19:00 | Overledenen op het Kerkhof |
| Za. 13-10 | 18:30 | Rosalie Coollin-Peters als zeswekendienst; Ren Deserno als zeswekendienst |
| Zo. 14-10 | 09:00 | Bijzondere intentie |
| Zo. 14-10 | 11:30 | Overleden ouders Reijnen-Kaelen, gezinsleden en familie; Annie Beurskens-Bonekamp |

BERICHTEN

Fanfare O.L.V. in 't Zand

De famfaar geit op kónkoers

Wat moet je doen om als fanfare, harmonie of brass-band het predicaat 'goed' te krijgen? Een simpele oplossing is: oefenen, oefenen, oefenen.

U denkt misschien: dat is steeds weer hetzelfde doen. Maar dat is helemaal niet zo. Als muzikant krijg je een mooie aangename toon door ellenlange tonen te spelen, hoge en vooral ook lage. Je moet alle tonen van de partij die je speelt precies in het juiste tempo voortbrengen. Dat lukt je in erg snelle stukken pas, door in een laag tempo te oefenen en dan geleidelijk sneller te gaan spelen. Je mag niet tevreden zijn als dat je één keer lukt. Je moet daarop blijven oefenen. Vingervlugheid is gewenst bij ventiel- en knoppeninstrumenten; bij schuiftrambones moet je snel kunnen schuiven. Ook moet je een zuivere toon hebben: niets te hoog en niets te laag. Je ‘stemming’ moet heel precies zijn, is de vak-opmerking.

De muzikanten van een blaasorkest ‘moeten’ thuis oefenen. Als je niet oefent, wordt je toon en je techniek snel slechter. Dat merkt de dirigent en de collega-muzikant onmiddellijk. Opmerkingen over ‘een hese of miserabele toon’ wil geen enkele muzikant horen. Dus: thuis oefenen! Hopelijk vinden je burens het fijn als je veel oefent.

De mooiste ervaring die je kunt hebben als muzikant is, dat je burens naar de fanfareconcerten komen en met je praten over de muzikale trekjes die ze herkennen, omdat ze je die thuis hebben horen oefenen.

Franciscan call for peace

Onder de naam franciscancall4peace is er een initiatief gestart om op vrijdag 4 oktober om 14:00 de klokken van zoveel mogelijk kapellen en kerken te luiden.

In het jaar 1219 ging St. Franciscus van Assisi dwars door de vijfde kruistocht heen om de sultan van Egypte, Malek Al-Kamil, te ontmoeten. De mannen ontdekten in elkaar een groot verlangen naar vrede, ze hadden enkele goede gesprekken. Geïnspireerd gingen zij uit elkaar. Terug in Italië deed Franciscus de oproep om met klokgelui op te roepen tot gebed, zoals hij de islamitische muezzins vanaf de minaretten had horen doen. Hij schreef ook zijn ‘Lofzang op de Allerhoogste God’ waarin hij God aanroept met 33 namen, naar het aantal jaren dat Christus’ aardse leven duurde en geïnspireerd op de 99 Schone Namen voor Allah.

In het kader van het herdenkingsjaar, de ontmoeting heeft inmiddels haar 800-jarig jubileum, is het idee ontstaan om op vrijdag 4 oktober om 14:00 uur de klokken van zoveel mogelijk kapellen en kerken te luiden. Dit is tijdens het ‘grote vrijdaggebed’ van de moslims. Op hetzelfde moment bidden christenen de ‘Lofzang op de Allerhoogste God’ en de moslims de ‘99 Schone Namen voor God’. Wij doen dit als uiting van respect voor elkaar, om te getuigen dat we broeders en zusters zijn, maar vooral als oproep voor vrede in de wereld tussen christendom, islam en alle andere religies.