

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 72 editie 13
Datum 01-09-2018

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

600 JAAR KAPEL IN 'T ZAND

Zoals u ongetwijfeld al weet vieren we dit jaar het 600 jarig bestaan van de Kapel in 'Zand. Dat doen we omdat in 1418 het toenmalige stadsbestuur van Roermond opdracht gaf tot de bouw van een eenvoudige Mariakapel aan de rand van een wei langs de Roer. Die eenvoudige Mariakapel is uitgegroeid tot onze huidige Kapel in 't Zand. We zijn de feestelijkheden begonnen bij de opening van de meimaand met de verkoop van speciale herdenkingskaarsen, die nog altijd te koop zijn bij de receptie van het parochiehuis, de Kapelwacht in de middaguren in de processiegang en in de sacristie voor en na de eucharistievieringen. De feestelijkheden krijgen een hoogtepunt op 7 oktober maar daar bericht ik u in een volgende Kapelgids over. Het jaarlijkse bloemtapijt, dat ieder jaar gelegd wordt bij het 'besjloet', staat dit jaar ook in het teken van dit jubileum.

BESJLOET 2018

Zoals u natuurlijk wel weet wordt het 'besjloet' van het bedevaartseizoen altijd gehouden op de zondag na het feest van Maria Geboorte op 8 september. Vandaar dat we het 'besjloet' dit jaar zullen houden in het weekend van 8 en 9 september. Het hoogtepunt van de feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen ligt op zondagmorgen tijdens de plechtige eucharistieviering van 11.30 uur. We beginnen echter, bij droog weer, deze viering om 11.15 uur in het Kruiswegpark. Daar zal er een Maria lied gezongen worden, zal een gebed uitgesproken worden en een gedicht worden voorgelezen. Daarna zullen we ons opstellen om rechtstreeks naar de kerk te trekken. Onze fanfare O.L.V. in 't Zand zal de stoet voorafgaan. Daarna volgen de aanwezige gelovigen. Vervolgens zal het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand op een troon worden megedragen door leden van scoutinggroep pater Bleys en daarna volgen de acolieten en de priester. In de Kapel volgt dan de plechtige eucharistieviering en aan het eind van deze viering zal het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 't Zand, dat tijdens de viering op het altaar staat, naar het Mariakapelletje worden gebracht.

HET BLOEMTAPIJT

Vanaf zaterdag 8 september tot en met donderdag 13 september ligt er weer, voor 24ste keer, een groot bloemtapijt in het Kruiswegpark. Vele vrijwilligers van de Kapelse gemeenschap, en de verre omtrek werken weer mee om tijdens deze traditionele afsluiting van het bedevaartseizoen - "HET BESJLOET" - een grote bloemenloper te maken. Als thema hebben we dit jaar gekozen voor het 600 jarig bestaan van de Kapel. Het hele tapijt wordt gelegd met bloemen en natuurlijke materialen die door ongeveer dertig vrijwilligers worden verzameld en in het tapijt worden gelegd. Vele bloemen worden ook door bloemisten en buurtbewoners gratis beschikbaar gesteld. Het bloemtapijt is gratis te bezichtigen. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Het kruiswegpark zelf is ook de moeite van een bezoek waard. De kruiswegstaties en enkele schilderijen met daarop de belangrijkste punten uit de geschiedenis van de Kapel zijn er te bewonderen. In de middaguren is ook de Kapel in 't Zand geopend vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Het bloemtapijt zelf is de hele dag te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. Verder staat er tijdens het weekend van het "besjloet" een kraampje met devotionalia in het park. Ook zijn er foto's van het bloemtapijt verkrijgbaar. Er is een fietsenstalling in het park. Mensen die mee willen helpen bij het leggen van dit bloemtapijt kunnen zich opgeven bij Leny Henderix tel: 0475-334185. Maar u kunt ook binnenlopen in de week voorafgaand aan het weekend van "het Besjloet". We hebben mensen nodig die de bloemen in de voor gestoken gaatjes steken, waarbij men wel op de knieën moet, maar ook mensen die bloemen knippen en dat kan gewoon zittend gebeuren. Dus, ook mensen die wat ouder zijn kunnen meehelpen. Ook kunnen mensen die bloemen over hebben uit hun eigen tuin die in het kruiswegpark afgeven en zo een bijdrage leveren aan het slagen van dit bloemtapijt.

Liturgische kalender

02-09	Twee-en-twintigste zondag door het jaar
03-09	Verjaardag van de wijding van de kathedraal
04-09	H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
05-09	H. Teresa van Calcutta, maagd
08-09	Maria Geboorte
09-09	Drie-en-twintigste zondag door het jaar
12-09	De heilige naam van Maria
13-09	H. Johannes Chysostomus, bisschop en kerkleraar
14-09	Kruisverheffing
15-09	Onze Lieve Vrouw van Smarten

Kerkdiensten

De eucharistieviering van zondagmorgen 9 september van 11.30 uur begint met een korte viering in het Kruiswegpark om 11.15 uur waarna we in processie naar de Kapel gaan voorafgegaan door onze fanfare O.L.V. in 't Zand. De fanfare zal samen met het St. Alfonsuskoor ook de eucharistieviering muzikaal verzorgen.

De eucharistievieringen in het weekend van 15 en 16 september staan in het teken van de Vredesweek die dan begint. Deze eucharistievieringen zijn mede voorbereid door onze MOV-groep (MOV staat voor Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede).

Dienbeurten acolieten en misdienaars

01-09	18.30 uur	Thom op de Kamp – Felibetti Nayiziga
02-09	09.00 uur	Harry Silkens – Lars Silkens
02-09	11.30 uur	Sandrina Nayiziga – Nicole Nayiziga
08-09	18.30 uur	Giel Heilkens
09-09	09.00 uur	Niek op de Kamp
09-09	11.30 uur	Henny Giesberts – Sandrina Nayiziga – Luc Stams – Thom op de Kamp

Lectoren

01-09	18.30 uur	Mevr. D. van Pamelan
02-09	09.00 uur	Mevr. L. Stal
02-09	11.30 uur	Mevr. R. Kerstens
08-09	18.30 uur	Mevr. E. Willemse
09-09	09.00 uur	Dhr. C. Hommelberg
09-09	11.30 uur	Mevr. M. Janssen

Misintenties

01-09	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo
02-09	09.00 uur	Bijzondere intentie
02-09	11.30 uur	Voor de vrede
03-09	19.00 uur	Overledenen op het kerkhof
08-09	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo
09-09	09.00 uur	Bijzondere intentie
09-09	11.30 uur	Voor de levende en overleden leden van de pastorale eenheid

BERICHTEN

Seniorenvereniging Kapel in 't Zand

Wie sjriefs se det in 't Limburgs?

Weet u dat ook niet en wilt u dat graag leren?

Kom dan naar de beginnerscursus Limburgs van
Seniorenvereniging Kapel in 't Zand.

Heeft u belangstelling voor het Limburgs dialect? Wilt u het leren
lezen en schrijven?

Kom dan naar de cursus Limburgs, die de Seniorenvereniging Kapel in
't Zand weer organiseert samen met Veldeke Remunj.

U leert lezen en schrijven in uw eigen dialect, uit welk dorp of stad in
Limburg u ook komt. Verder is er aandacht voor literatuur en muziek
in het Limburgs.

De cursus is ook bedoeld voor mensen die geen Limburgs spreken,
maar wel belangstelling voor het dialect hebben.

De cursus staat onder leiding van oud-streektaalfunctionaris Pierre
Bakkes. Aan het einde van de cursus ontvangt iedere deelnemer een
diploma.

Er zijn vier bijeenkomsten van twee uur, telkens op vrijdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur. De data zijn: 7, 14, 28 september; de afsluitende
bijeenkomst is op vrijdag 26 oktober 2018. De kosten bedragen in
totaal € 25,-.

De locatie is het gemeenschapshuis 't Sjoolpaad, nabij de Kapel in 't
Zand aan het Schoolpad. Hier is voldoende gelegenheid om gratis te
parkeren. Voor meer informatie en inschrijven kunt u contact opnemen
met Els Papen, via info@seniorenverenigingkapelinhetzand.nl of
telefonisch 0475- 404067

Zondag 23 september van 13.00 – 16.00 uur

Munsterplein concert met
Fanfare O.L. Vrouw in 't Zand

Op zondag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur zal de Fanfare O.L.
Vrouw in 't Zand een concert verzorgen op het Munsterplein. Tijdens
dit concert zal de Fanfare een grote variatie aan muziek ten gehore
brengen.

Het Munsterplein is het hart van Roermond, met de terrasjes en dan de
muzikale klanken van de fanfare zal het gezellig toeven zijn. Iedereen
is dan ook van harte welkom om te komen genieten van de Fanfare
O.L. Vrouw op een van de mooiste pleinen van Limburg.

Voor meer informatie over de Fanfare zie onze de website
www.famfaar.nl