

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 72 editie 2
Datum 27-01-2018

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

KERKBALANS 2018

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2018 is het thema Geef voor je kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Ik verwijs u ook graag naar de bijgesloten folder en onder "Berichten" het artikel 'Schenken en nalaten'

Liturgische kalender

28-01-2018	Vierde zondag door het jaar
01-02-2018	H. Brigida
02-02-2018	Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
03-02-2018	H. Blasius, Bisschop en martelaar
04-02-2018	Vijfde zondag door het jaar
06-02-2018	HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren
08-02-2018	H. Hieronymus Emiliani; H. Josephina Bakhita, maagd
10-02-2018	H. Scholastica, maagd

Kerkdiensten

Op zaterdag 27 januari is er om 18.30 uur weer een woord- en communieviering.

Zondag 28 januari is er om 11.30 uur een jongerenviering met als thema "Een leer met gezag". Deze zal muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis du bon Coeur. Tevens zal er dan een kinderwoorddienst gehouden worden bij de kinderen tijdens de woorddienst in de sacristie op hun eigen niveau met dit thema om zullen gaan. U kunt dus gerust uw kinderen en of kleinkinderen mee brengen naar deze viering.

Op zondag 4 februari houden we weer onze traditionele vastelaovesviering. Deze is mede door leden van onze 3 vastelaoves verenigingen samengesteld. Prinsen en jeugdprinsen zullen in deze eucharistieviering hun inbreng hebben. Muzikaal zal deze eucharistieviering worden verzorgd door het koor Les amis du bon Coeur en onze fanfare Onze Lieve Vrouw in ' Zand.

Dienbeurten acolieten en misdienaars

Za. 27	18.30 uur	Woord- en communieviering
Zo. 28	09.00 uur	Niek op de Kamp – Gladys Nayiziga
Zo. 28	11.30 uur	Harry Silkens – Lars Silkens
Za. 03	18.30 uur	Thom op de Kamp – Nicole Nayiziga
Zo. 04	09.00 uur	Henny Giesberts – Filibetti Nayiziga
Zo. 04	11.30 uur	Giel Heilkens – Luc Stams

Lectoren

Za. 27	18.30 uur	Woord- en communieviering
Zo. 28	09.00 uur	Mevr. M. Smeets
Zo. 28	11.30 uur	Mevr. M. Janssen
Za. 03	18.30 uur	Dhr. C. Hommelberg
Zo. 04	09.00 uur	Mevr. J. Boekhorst
Zo. 04	11.30 uur	Vastelaovesviering

Misintenties

Za. 27	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo; Overledenen familie Heijnen-Verlijsdonk
Zo. 28	09.00 uur	Bijzondere intentie
Zo. 28	11.30 uur	Piet Keuren; Dolfi Thuyls-Kristen namens de buren
Za. 03	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo; Nelly Pallant-van Vught; Anni van Bree-Heldens
Zo. 04	09.00 uur	Bijzondere intentie
Zo. 04	11.30 uur	Frits en Yvonne Hendriks als jaardienst en Nicole Claessens als zeswekendienst

BERICHTEN

Schenken en nalaten aan de Kapel in 't Zand

Nadenken over een testament, en dus over een periode dat u er niet meer bent, is geen eenvoudig onderwerp. Maar het is een geruststellend idee om te weten dat alles goed geregeld is. U kunt ervoor kiezen om na uw overlijden een specifiek bedrag of een gedeelte van uw totale erfenis na te laten aan de Kapel in 't Zand.

Schenken via testament

Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met hun nalatenschap moet gebeuren als zij er niet meer zijn. Op deze manier dragen zij ook in de toekomst bij aan het voortbestaan van onze pastorale eenheid. Met uw financiële steun helpt u mee aan het behoud van onze mooie Kapel.

Erfstelling: De Kapel in 't Zand benoemen als erfgenaam

Bij een erfstelling benoemt u de Kapel in 't Zand in uw testament als (mede-) erfgenaam. Bij uw overlijden laat u een vastgesteld percentage van uw hele erfenis na aan de Kapel in 't Zand.

Legaat: een vast bedrag schenken aan de Kapel in 't Zand

U kunt er ook voor kiezen om een vast bedrag na te laten aan de Kapel. Dit legt u vast in uw testament.

Hoe werkt het?

Als u een deel van uw nalatenschap wilt bestemmen voor de Kapel in 't Zand, wordt dit vastgelegd in een testament. De notaris adviseert u graag over de verschillende mogelijkheden en de fiscale gevolgen.

De voordelen op rij

Nalaten aan de Kapel in 't Zand is vrijgesteld van erfbelasting.

U draagt na uw overlijden bij aan het behoud van onze mooie Kapel.

Een mooie gedachte!

U bepaalt zelf hoeveel u wilt nalaten.

Gewone schenking

U kunt natuurlijk ook een gewone schenking doen voor bijvoorbeeld het onderhoud aan de Kapel. Zo'n schenking is fiscaal aftrekbaar waarbij een drempel geldt.

Periodieke schenking

Tot 2014 was het verplicht om een periodieke schenking bij een notaris vast te leggen in een notariële akte. Dit hoeft nu niet meer. U kunt via een schriftelijke overeenkomst met het kerkbestuur vastleggen dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt. Hieraan zijn geen kosten verbonden en het bedrag is 100% fiscaal aftrekbaar zonder dat er een drempel geldt.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze administrateur John Crijns.
Tel: 0475-336705 of per mail: jmh.crijns@home.nl

Dankbetuiging

We hebben met genoegen kunnen constateren dat de vieringen in onze kerk, aan het eind van het jaar 2016, zeer goed geweest zijn. Ook nu weer hebben velen, met name op Kerstavond en de Kerstdagen, deze bezocht. Van meerderen mochten we complimenten ontvangen, vooral ook met betrekking tot de versieringen in onze kerk, waarbij het menigeen opviel dat het zilver en koper zo geweldig blonk. De geweldige inzet van velen, heeft er toe bij gedragen dat we kunnen terugzien op hele mooie dagen. Allen die daar op enigerlei wijze aan hebben bijgedragen wil ik van harte voor hun inzet bedanken. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar onze Kapelwachters, die er voor gezorgd hebben dat onze kerk tussen kerstmis en oudejaarsdag 's middags tussen 14.00 en 17.00 uur geopend was en menigeen de mooie kerststal, die ook dit jaar weer met vereende krachten was opgezet, konden bezoeken.

Ik wil dat hier graag nog eens onderstrepen dat we in “onze” kerk afhankelijk zijn van vele vrijwilligers en de hoop uitspreken dat we ook het komende jaar weer op een ieder kunnen rekenen om onze gemeenschap tot een levende gemeenschap verder uit te laten groeien.

Collecte

Zoals gebruikelijk hebben de mensen van de Vincentiusconferentie Kapel in 't Zand op Kerstavond en de eerste Kerstdag gecollecteerd. Dit keer voor de mensen op St. Maarten die door een orkaan getroffen werden. Deze collecte heeft € 1163,22 opgeleverd. Hiervoor onze hartelijke dank.