

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 71 editie 11
Datum 03-06-2017

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

PEERKE DONDERS

23 mei was het 35 jaar geleden dat in Rome Petrus Donders werd zalig verklaard. Hij gaf zijn leven als priester en redemptorist geheel ten bate van de meest verlatenen, met name de slaven en melaatsen in Suriname. Ruim 130 jaar geleden stierf hij te midden van hen, in ‘dumpplaats’ Batavia.

Nog steeds is hij voor velen een groot voorbeeld van dienende liefde. Velen hopen dat hij door de Kerk als heilige wordt erkend zodat zijn leven nog grotere bekendheid en waardering krijgt en hij wereldwijd erkend wordt als voorbeeld van menslievendheid en verdraagzaamheid.

Wij vragen dit streven te steunen door gebed om zijn heiligverklaring en ook door anderen daartoe aan te sporen.

Onderstaand gebed is opgenomen op een gebedsprentje.

GEBED

Goede, menslievende God,
Wij danken U voor Petrus Donders
die zijn leven aan U gaf
en dienstbaar was aan allen
die door ziekte of anderszins
miskend en in de steek gelaten werden.
U hebt deze eenvoudige priester-missionaris
een groot hart gegeven voor al uw mensen,
ongeacht ras, kleur of afkomst.
Daarmee is hij in het spoor gegaan
van Jezus Christus,
die wonderen van goedheid onder ons verrichtte.
Hij, uw Zoon, heeft gezegd
dat wie in Hem gelooft,
nog grotere wonderen zal doen.
Geef dat mensen ook vandaag de dag

wonderen van goedheid en heil mogen ervaren
op voorspraak van de zalige Petrus Donders,
en hij erkend zal worden als een van uw heiligen
die bij U leeft in eeuwigheid.

Amen.

Op voorspraak van Petrus Donders

Op 23 mei 1982 werd Petrus Donders zalig verklaard. Zowel in zijn geboorteland Nederland als in Suriname, waar hij zich geheel gaf voor de meest verlatenen, streeft men er naar dat de RK Kerk hem ook als heilige zal erkennen.

Heeft u (na zijn zaligverklaring) een mogelijk onverklaarbare genezing op zijn voorspraak meegemaakt of ervan gehoord, neemt u dan contact op met de vicepostulator, mevr. C.Peters, Lusthoflaan 29, 1316 HX Leiden. Emailadres: vicepostulator@peerkedonders.nl

Giftten ter ondersteuning van het werk voor de heiligverklaring van Petrus Donders kunt u overmaken op IBAN: NL92 RABO 0135 7511 60 t.n.v. Stichting Petrus Donders
o.v.v. Heiligverklaring Petrus Donders.

Liturgische kalender

zo. 11-06-2017	H. Drie-eenheid
di. 13-06-2017	H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
wo. 14-06-2017	H. Lidwina, maagd
zo. 18-06-2017	Sacramentsdag - Heilig sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
wo. 21-06-2017	H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
do. 22-06-2017	H. Paulinus van Nola, bisschop; HH. John Fisher, bisschop en Thomas More, martelaren
vr. 23-06-2017	H. Hart van Jezus
za. 24-06-2017	Geboorte van de H. Johannes de Doper

Kerkdiensten

Zaterdagavond 10 juni is er om 18.30 uur weer een Communie-Woorddienst. Dat houdt in dat er dan geen eucharistieviering is
Zaterdagavond 17 juni zal de eucharistieviering van 18.30 uur muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor

Dienbeurten acolieten en misdienaars

za. 10	18.30 uur	Woord- en communieviering
zo. 11	09.00 uur	Niek Op de Kamp – Filibetti Nayiziga

zo. 11	11.30 uur	Sandrine Nayiziga – Nicole Nayiziga
za. 17	18.30 uur	Niek Op de Kamp
zo. 18	09.00 uur	Harry Silkens – Lars Silkens
zo. 18	11.30 uur	Sandrine Nayiziga – Andzelika Akonom

Lectoren

za. 10	18.30 uur	Woord- en communieviering
zo. 11	09.00 uur	Mevr. J. Boekhorst
zo. 11	11.30 uur	Mevr. A. Walbrecht
za. 17	18.30 uur	Mevr. E. Willemse
zo. 18	09.00 uur	Mevr. M Wiermans
zo. 18	11.30 uur	Mevr. D. van Pamelén

Misintenties

za. 10	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo; Margaretha Timmermans-van Ass als zeswekendienst en Herman Timmermans
zo. 11	09.00 uur	Bijzondere intentie
zo. 11	11.30 uur	Jan Beurskens
ma. 12	19.00 uur	Onze overledenen
za. 17	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo
zo. 18	09.00 uur	Bijzondere intentie
zo. 18	11.30 uur	Voor onze pastorale eenheid

BERICHTEN

Zondagmiddag 2 juli

PARKCONCERT KRUISWEGPARK KAPEL

Op zondagmiddag 2 juli vanaf 14.30 uur organiseert de Fanfare Onze Lieve Vrouw in 't Zand samen met Fanfare Ons Genoegen uit Oirlo een concert in het mooie kruiswegpark aan de Kapel in 't Zand te Roermond.

Het Kruiswegpark, aangelegd naar een ontwerp van Pierre Cuijpers, kent prachtige kronkelpaden langs 14 verschillende staties, met bomen van bijna 100 jaar oud. Het is een park met een religieus en recreatief karakter, een indrukwekkende en unieke locatie voor een concert, zomaar in de open lucht!

Op deze unieke locatie zullen beide korpsen een “luchtig” en gevarieerd concert geven. Als eerste zal de Famfaar onderleiding van Patrick Spelthaen een concert verzorgen. Na de pauze brengt Fanfare Ons Genoegen onder leiding van Johan Smeulders hun muzikale

programma. We hopen natuurlijk op mooi weer. Bij slecht weer zal het concert worden verplaatst naar Gemeenschapshuis 't Sjoelpaad. Het concert is gratis toegankelijk een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk altijd gewaardeerd.

Datum | zondag 2 juli 2017 aanvang 14:30

Locatie | Kruiswegpark Parklaan – Kapel in 't Zand

Entree | Gratis – vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Slecht weer | Optreden vindt plaats in gemeenschapshuis 't Sjoelpaad.

Ontmoeting van religies

Bijzondere Heilige Huisjes Wandeling in Roermond.

Op deze bijzondere avond bezoeken we eerst de Fatih Moskee, wandelen we tussendoor naar de H.Hartkerk in 't Roermondse Veld en nemen we na zonsondergang deel aan een iftar-maaltijd in de Moskee. Zoals gebruikelijk staan we stil bij elkaars rituelen.

Datum : zondag 11 juni 2017

Start : 17.45u Fatih Moskee, Achilleslaan 12, 6042 JV Roermond

Einde : 22.00u

Deelname : 10 euro p.p. (incl. koffie/thee en iftar-maaltijd)
te betalen op die zondag bij aanvang van het programma)

Een iftar is de maaltijd die moslims tijdens de vastenmaand ramadan nuttigen zodra de zon onder is. Hiermee breken ze dagelijks het vasten, want gedurende de ramadan eten en drinken moslims niets tussen zonsopkomst en zonsondergang. De iftar is vaak een lichte maaltijd. Ook wordt deze maaltijd bijna altijd gezamenlijk genuttigd. In de Fatih Moskee worden iftar-maaltijden georganiseerd om met moslims en niet-moslims het vasten te breken, en om met elkaar in dialoog te gaan. Wilt U aan dit bijzonder gebeuren deelnemen dan verzoeken wij u zich aan te melden bij René Frencken

(tel. 0475-325287 / rene.frencken@ziggo.nl)

Samenwerkingsproject van de Turkse Fatih Moskee, de Protestantse Gemeente Roermond, enkele parochies van het Bisdom Roermond, de Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk Roermond, de Tamil-stichting en 't Centrum voor Levensbeschouwelijk Jeugd- en Jongerenwerk in Limburg.