

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 71 editie 4
Datum 25-02-2017

Bezorgklachten

Tel. 0475-315461

GERARDUS

Ondanks het feit dat de redemptoristen zich van de pastorale zorg voor onze pastorale eenheid hebben teruggetrokken en sinds 1 januari ook het kerkgebouw aan het kerkbestuur hebben overgedragen blijven wij toch met de redemptoristen verbonden. Niet voor niets hebben de redemptoristen mij als redemptorist toestemming gegeven om als pastor aan onze pastorale eenheid verbonden te blijven. Ook ons kerkbestuur gaat bij haar beleidsplan uit van het redemptoristisch gedachtengoed. Vandaar dat ik u ook graag het onderstaande artikel van mijn collega Henk Erinkveld aanbied dat gaat over de mogelijkheid van een reis naar het land van St. Gerardus. Hebt u interesse in deze reis neem dan even met mij contact op dan kan ik u verder helpen

Het land van Gerardus 13 t/m 19 oktober 2017

De bergstreek rond Napels is het land waar Gerardo Majella in 1726 werd geboren. Hij werd er broeder bij de redemptoristen, een toen nog kleine regionale congregatie, gesticht door zijn tijdgenoot Alfonsus Maria de Liguori. Hij stierf er ook, slechts 29 jaar oud. De streekgenoten van broeder Gerardo wisten meteen dat er een heilige was gestorven, hetgeen de Kerk officieel in 1904 erkende. Het klooster van Materdomini waar hij stierf, werd al gauw een pelgrimsoord. In de 19e eeuw groeide de congregatie wereldwijd uit; Wittem werd in 1836 het eerste redemptoristenklooster in het huidige Nederland. Van hier uit trokken paters predikend rond en vertelden overal het verhaal van hun heilige confrater. Zo werd Gerardus Majella ook in ons land een bekende volksheilige en Wittem zijn nationale bedevaartsoord. Regelmatig organiseerde het klooster een pelgrimsreis naar het Land van Gerardus. Daar kwam in 1980 abrupt een einde aan, toen een aardbeving Materdomini grotendeels verwoestte. Na de wederopbouw duurde het nog vele jaren voordat er af en toe weer een pelgrimsreis werd ondernomen; de kloostergemeenschap had inmiddels de mensen niet meer om zo iets met regelmaat en met deskundigheid te organiseren. We waren dan ook blij, toen het Huis voor de Pelgrim aanbod om de organisatie op zich te nemen. Het klikte meteen en we werden het samen al gauw eens over hoe een inspirerende en boeiende reis eruit zou kunnen zien. We werden natuurlijk geholpen door het feit dat het leven van St.

Alfonsus en St. Gerardus zich afspeelde in een fascinerend mooie streek, zodat een pelgrimsreis tegelijk ook een prachtige vakantie is! We nodigen u daartoe van harte uit!

p. Henk Erinkveld C.Ss.R

Liturgische kalender

zo. 26-02-2017	Achtste zondag door het jaar
wo. 01-03-2017	Aswoensdag
za. 04-03-2017	H. Casimir
zo. 05-03-2017	Eerste zondag van de veertigdagentijd
di. 07-03-2017	HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen
wo. 08-03-2017	H. Johannes de Deo, kloosterling
do. 09-03-2017	H. Francisca Romana, kloosterlinge

Kerkdiensten

Maandag 27 februari, carnavalsmaandag, is er in de dagkapel geen eucharistieviering om 19.00 uur

Woensdag 1 maart is het Aswoensdag en dan is er om 19.00 uur wel een eucharistieviering in de Kapel. Aan het eind van deze eucharistieviering zal het Askruisje worden opgelegd. U bent natuurlijk allemaal van harte welkom en zeker ook de mensen die in de dagen ervoor uitbundig het carnavalsfeest gevierd hebben.

Op zondag 5 maart, de eerste zondag van de veertigdagentijd, zal de eucharistieviering van 11.30 uur muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Dienbeurten acolieten en misdienaars

za. 25	18.30 uur	Giel Heilkens - Luc Stams
zo. 26	09.00 uur	Sandrina Nayiziga - Nicole Nayiziga
zo. 26	11.30 uur	Thom op de Kamp - Gladys Nayiziga
za. 4	18.30 uur	Giel Heilkens
zo. 5	09.00 uur	Niek op de Kamp - Filibetti Nayiziga
zo. 5	11.30 uur	Harry Silkens - Lars Silkens

Lectoren

za. 25	18.30 uur	Mevr. L. Stal
zo. 26	09.00 uur	Mevr. J. Boekhorst
zo. 26	11.30 uur	Mevr. M. Janssen

wo. 1	19.00 uur	Mevr. M. Smeets
za. 4	18.30 uur	Woord- en communieviering
zo. 5	09.00 uur	Mevr. L. Stal
zo. 5	11.30 uur	Mevr. D. van Pamelen

Misintenties

za. 25	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo
zo. 26	09.00 uur	Bijzondere intentie; Herman de Waal als jaardienst
zo. 26	11.30 uur	Piet Keuren
za. 4	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo; Annie van Bree-Heldens
zo. 5	09.00 uur	Mia Verboeket-van Heur als jaardienst en overleden familieleden
zo. 5	11.30 uur	Overleden echtelieden Smeets-Bauer; Th. Mertens en T. Mertens-Cox; Wiel Bongaerts als jaardienst; Ter gelegenheid van een 25 jarig huwelijk; Peter Oudkerk-Pool als eerste jaardienst; Hans Ruiten als jaardienst; Toos Daley-Engelen als jaardienst; Leo Sevriens als jaardienst
ma. 6	19.00 uur	Overledenen op het Kerkhof

BERICHTEN

Seniorenvereniging Kapel in 't Zand

Themamiddag over de komende Kamerverkiezingen

De seniorenstem telt.

Op donderdagmiddag 9 maart, van 14.00 tot 16.30 uur organiseert Seniorenvereniging Kapel in 't Zand een interessante middag over de komende kamer verkiezingen onder het motto: De Seniorenstem telt! De middag is politiek neutraal, maar heeft wel tot doel om iedere senior te stimuleren om vooral te gaan stemmen.

Niemand minder dan oud wethouder Wim Kemp zal de toelichting verzorgen. Hij belicht het belang van democratische verkiezingen en de staatsrechtelijke betekenis van ieders stem.

Ook zal hij ingaan op praktische zaken zoals: stemmen bij volmacht, hulp in het stemhokje, vervoer en toegankelijkheid van het stemlokaal.

Zoals gebruikelijk aan de Kapel wordt ook deze middag gezellig afgesloten. Dit keer met een unieke, ludieke politieke tombola. Spel en politiek worden op een

speelse manier aan elkaar verbonden en er zijn ook nog leuke gratis prijzen mee te winnen!

De middag is vrij toegankelijk voor alle Roermondse senioren.

Er is voldoende parkeergelegenheid nabij de locatie wijkaccomodatie "t Sjoelpaad, Schoolpad, nabij de Kapel in 't Zand.

Voor meer informatie en eventueel vervoer kunt u contact opnemen met secretaris Ans Oerlemans, telefoon: 06- 51689675

mail: info@seniorenverenigingkapelinhetzand.nl

Of kijken op de website: www.seniorenverenigingkapelinhetzand.nl

Start collecteweek Reumafonds

Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de week van 13 t/m 18 maart 2017 komen ruim 57.000 vrijwilligers in actie om door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma.

Met uw donaties financiert het Reumafonds onderzoeken die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandeling kunnen realiseren. Uw bijdrage is van groot belang, want het Reumafonds is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Als u meehelpt, helpt u het leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.

Onzichtbare ziekte

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Elke dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma. In totaal kampen 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma. Dat is 1 op de 9 Nederlanders. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. De kenmerken van reuma zijn vaak onzichtbaar, maar de impact van de ziekte is groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.

Steun van iedere Nederlander nodig

De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel bereikt in de strijd tegen reuma. De sleutel om reuma helemaal de wereld uit te helpen is nog meer wetenschappelijk onderzoek. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft het Reumafonds voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Samen strijden we voor een beter leven met reuma vandaag en een leven zonder reuma in de toekomst. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.

Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam.

Taizé vieringen

Zoals u waarschijnlijk wel weet werden er bij de broeders van liefde regelmatig Taizé vieringen gehouden. We hebben die ook vaker hier in de Kapelgids aangekondigd. Nu is door een combinatie van omstandigheden, zoals het aantal bezoekers van deze vieringen, besloten om met deze vieringen te stoppen.