

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 71 editie 3
Datum 19-02-2017

Bezorgklachten

Tel. 0475-315461

PEERKE DONDERS

Vanwege het feit dat de redemptoristen hier vele jaren de pastorale zorg hadden is ook Peerke (Petrus) Donders in onze pastorale eenheid geen onbekende. Zo werd ook de Petrus Donders school aan de Heinsbergerweg naar hem genoemd. Op 23 mei 1982 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en er wordt sindsdien naar zijn heiligverklaring toegewerkt. In dat kader mogen we ook het wetenschappelijk congres zien dat onlangs in Suriname gehouden werd. Mijn collega Henk Erinkveld schreef ons daar het volgende over.

DNA-onderzoek bekend gemaakt op wetenschappelijk congres in Paramaribo

Peerke Donders had geen lepra

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat Peerke Donders, de missionaris die tientallen jaren onder melaatsen werkte in een afgelegen kamp in Suriname, zelf geen lepra onder de leden had. Dat is vrijdagavond 27 januari j.l. in Paramaribo bekend gemaakt op een wetenschappelijk congres op de Anton de Kom-universiteit door de hoofdonderzoeker prof. dr. Jaap T. van Dissel. Hij is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast is hij hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de infectieziekten, bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Als wetenschapper hield deze hoofdonderzoeker wel de gebruikelijke slag om de arm: "Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid". In het DNA-materiaal van een stukje bot van Petrus Donders is in ieder geval geen aanwezigheid van de leprabacil aangetoond. Dr. Jaap van Dissel was een van de Nederlandse wetenschappers die op 28 september 2013 met verlof van de plaatselijke bisschop in de kathedraal van Paramaribo de tombe van de in 1887 overleden Tilburgse redemptorist Petrus Donders opende.

Dat de uitslag van het DNA-onderzoek zo lang op zich liet wachten, was een gevolg van het onderzoek naar menselijke resten van de MH17-ramp. Daar werd uiteraard voorrang aan gegeven op het RIVM. Het onderzoek naar het DNA van Peerke Donders werd uitgevoerd door een team onderzoekers waarvan naast dr. Jaap van Dissel ook prof. dr. George Maat deel uit maakte.

Voor dit onderzoek werd een stukje bot van Peerke Donders weggenomen. In DNA blijven ook sporen na van bacteriën van bijvoorbeeld ziektes. Het zoeken naar leprasporen was als het zoeken van een naald in een hooiberg. “Hiervoor is de ongelooflijke hoeveelheid van 300 dvd schijfjes aan gegevens voor verwerkt”, aldus Jaap van Dissel voor een gehoor van artsen, historici, cultuurwetenschappers en vertegenwoordigers van de Surinaamse burgerlijke en kerkelijke overheid. Deze interesse maakt duidelijk hoezeer Peerke Donders in de belangstelling staat in Suriname. ”Maar die belangstelling mag zeker nog wel een stuk groter”, betoogde dr. Eric Jagdew, directeur van het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek, wiens historiografisch onderzoek naar alles wat ooit over Peerke Donders is geschreven, ook tijdens dit symposium bekend werd gemaakt. Het congres ging over de medische geschiedschrijving van Suriname, met name over lepra, en daarin had de rol van Peerke Donders een belangrijke plaats. Volgens Henk Erinkveld, voorzitter van de commissie heiligverklaring van de Stichting Petrus Donders, zal de uitkomst van het DNA-onderzoek geen wezenlijke betekenis hebben voor een eventuele heiligverklaring. “Peerke Donders blijkt vooral een grote maatschappelijke en culturele betekenis te hebben voor kerk en samenleving, zowel in Suriname als in Nederland”, aldus Erinkveld, die de presentatie van het onderzoek in Paramaribo bijwoonde. “Het is bijzonder dat wetenschappers zich zo in Peerke Donders zijn gaan interesseren. Gedurende dit onderzoek zijn zij gefascineerd geraakt door de grote inzet van deze bijzondere priester voor de verstoten melaatsen in Suriname.”

Als saillante details kon prof. van Dissel wel melden, dat Peerke Donders toen hij stierf geen tanden meer had en dat hij een ernstige vergroeiing aan zijn rug had.

Liturgische kalender

zo. 12-02-2017	Zesde zondag door het jaar
di. 14-02-2017	HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa
vr. 17-02-2017	Zeven HH. Stichters van de servieten
zo. 19-02-2017	Zevende zondag door het jaar
di. 21-02-2017	H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
wo. 22-02-2017	Sint Petrus Stoel
do. 23-02-2017	H. Polycarpus, bisschop en martelaar

Kerkdiensten

Zaterdagavond 11 februari is er om 18.30 uur weer een woord en communieviering en dus geen eucharistieviering. De woord en communieviering van 14 januari was een groot succes. De aanwezigen waren er zeer over te spreken.

De eucharistieviering van zondagmorgen 12 februari om 11.30 uur wordt muzikaal verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

De eucharistieviering van zondagmorgen 19 februari om 11.30 uur is de inmiddels traditionele carnavalsmis die mede is voorbereid

door onze vastelaovens verenigingen en onze liturgiegroep. Deze eucharistieviering zal muzikaal worden verzorgd door onze fanfare O.l.V. in 't Zand en het koor Les amis du bon Coeur.

Dienbeurten acolieten en misdienaars

za. 11	18.30 uur	Thom op de Kamp
zo. 12	09.00 uur	Sandrina Nayiziga - Gladys Nayiziga
zo. 12	11.30 uur	Henny Giesberts - Thom op de Kamp
za. 18	18.30 uur	Niek op de Kamp - Niek op de Kamp
zo. 19	09.00 uur	Harry Silkens - Lars Silkens
zo. 19	11.30 uur	Giel Heilkens - Luc Stams

Lectoren

za. 11	18.30 uur	Gezinsviering
zo. 12	09.00 uur	Mevr. M Wiermans
zo. 12	11.30 uur	Mevr. A. Walbrecht
za. 18	18.30 uur	Dhr. C. Hommelberg
zo. 19	09.00 uur	Mevr. L. Stal
zo. 19	11.30 uur	Carnavalvalsviering

Misintenties

za. 11	18.30 uur	Woord en communieviering
zo. 12	09.00 uur	Bijzondere intentie
zo. 12	11.30 uur	Overleden ouders Zeevenhoven-Mooren; Leentje Willems-Wulms als zeswekendienst; Lisette Peeters-Meuwissen als jaardienst
za. 18	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo; Mia van Berlo-Wolters als zeswekendienst; Wiel Balendonk als eerste jaardienst
zo. 19	09.00 uur	Bijzondere intentie
zo. 19	11.30 uur	Frits Hendriks en Yvonne Hendriks-Dolman

BERICHTEN
De Zonnebloem

Op woensdag 11 januari werd het feit gevierd dat Ria Heldens 25 jaar actief lid was van onze Zonnebloem afdeling. Anne-miek Lormans sprak Ria bij deze gelegenheid waarbij Ria de gouden speld van de Zonnebloem ontving toe met de volgende woorden:

Lieve Ria, lieve mensen. 25 jaar geleden, werd jij vrijwilliger bij de Zonnebloem voor de afdeling Kapel, Kemp Kitskensberg. Het was nog in de tijd van mevr. v. Schendel. Zij was voorzitter, secretaris en penningmeester, all-in dus. Dat kon toen allemaal nog. Het was toen nog heel eenvoudig.

Jullie vergaderen gewoon thuis bij iemand. De agenda werd doorgebeld per telefoon. Met kerst werden er voor de gasten kerstklokjes gehaakt, rood met wit. Als jullie de jaarlijkse boottocht hielden, zorgden jullie zelf voor de lunch. Slager Wolters van de Kemp gaf jullie kleine plastic bakjes, die jullie vulden met huzarensalade. In een plastic zakje kregen de gasten een paar belegde broodjes. De mensen waren toen nog niet zo verwend. Door de jaren heen heb jij de Zonnebloem zien veranderen. En al ben jij het niet altijd eens, met de ideeën, die vanuit het hoofdkantoor gelanceerd worden, je bent de afdeling Kapel, Kemp, Kitskensberg altijd trouw gebleven. Gewoon, eenvoudig, om dat jij ook maar een doel voor ogen heb. Er zijn voor de zieke, de eenzame mens in deze streek. Want daar gaat het uiteindelijk om. De zieke of eenzame medemens een leuke middag bezorgen, een praatje maken, aandacht geven. Maar jij hebt nog veel meer gedaan, voor ons, als afdeling. Want toen wij geen vaste vergaderplaats hadden (het klooster werd verbouwd), stelde jij je huis open. Met de woorden "kom maar bie mich, plaats zat". Je verzorgde ons met koffie/thee en altijd iets lekkers erbij. En dit allemaal pro Deo. Als wij de wafels bakken voor de koningsmarkt, konden wij altijd bij jou in de werkplaats terecht. Met koffie en een lekker wafel, waren dat gezellige middagen. Ook als je de stoppen van het elektrisch doorsloegen, omdat wij met zovele tegelijk aan het bakken waren, was dat voor jou geen probleem. De jaarlijkse fruitmanden met Pasen voor de zieken. Jij hebt al jarenlang overal je sponsors zitten, bananen, sinaasappels, appels, chocolade eitjes. Jij zorgt ervoor dat het er allemaal komt. Zo kunnen wij de zieken een fruitschaal aanbieden, zonder dat ons spaarpotje de bodem ziet. Ook de contacten op de lagere school onderhoud jij. De lekkere soep op de koningsmarkt, allemaal jouw werk. En ondanks je eigen gezondheid en de zorgen om jouw René, die op deze dag, twee jaar geleden overleden is. Wij hebben hem allemaal gekend, als een integer persoon. Wij herdenken hem nu even.....

Jij hebt je altijd voor de volle 100% ingezet voor onze gasten en voor de afdeling. Onze oprechte dank hiervoor. Samen met enkele dames organiseren jullie gezellige middagen voor de onze gasten, altijd een succes Ria, wij wensen jou en ons, dat je nog lang bij deze club mag blijven. En danken je nogmaals, ook namens onze gasten, voor al je energie, tijd, koffie met iets lekkers en nog veel meer. Vooral die jaren, als vrijwilliger van de afdeling, Kapel, Kemp, Kitskensberg.