

## Parochiegegevens

Parklaan 3  
6045 BS Roermond  
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl  
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



## Kapelgids

Jaargang 70 editie 13  
Datum 16-07-2016

**Bezorgklachten**  
Tel. 0475-315461

### **Maria Tenhemelopneming (15 augustus)**

In de loop van de geschiedenis ontstonden er in de Kerk vele feesten ter ere van de heilige maagd Maria zoals we haar onlangs hebben gevierd als Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, waarin de verschillende aspecten van de Mariaverering naar voren komen. Binnen deze rijke schakering aan feesten kunnen de volgende onderscheidingen aangebracht worden.

#### **Voorspreekster bij God**

Sommige feesten hebben betrekking op bepaalde momenten in het leven van Maria, zoals op 8 december haar ontvangenis in de schoot van haar moeder, de heilige Anna, of haar geboorte (8 september). Andere feesten gaan terug op een gebeurtenis in haar leven die in de heilige Schrift beschreven staat, zoals het Bezoek van de heilige maagd Maria aan haar nicht Elisabet (31 mei). Daarnaast zijn er feestdagen die op de één of andere manier verwijzen naar de heilige Maria als onze voorspreekster bij God. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan titels als “hulp der christenen”, “troosteres van de bedroefden” en “heil van de zieken” waaronder wij Onze Lieve Vrouw in 't Zand aanroepen. Vaak worden deze feesten alleen in een bepaalde orde of congregatie gevierd of in een bisdom of de bedevaartplaats, waar Maria onder deze titel op een bijzondere wijze wordt aangeroepen zoals hier aan de Kapel.

#### **Wonderen of gebedsverhoringen**

Ook zijn er feesten die verwijzen naar de plaatsen waar Maria verschenen is, zoals Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari) of Heilige Maagd Maria van Fatima (13 mei) en natuurlijk Onze Lieve Vrouw in 't Zand (24 mei). Het komt eveneens voor dat een feestdag is ontstaan vanwege een beeltenis die verbonden is met vele wonderen of gebedsverhoringen, zoals het feest van de Zoete Moeder van Den Bosch (7 juli).

15 augustus is één van de eerste dagen waarop de Kerk een feest ter ere van de maagd Maria vierde. Reeds in het begin van de vijfde eeuw vermeldt een liturgisch boek van Jeruzalem op deze dag: 'Maria, de Moeder van God, 2000 (schreden?) van Betlehem.' Dit verwijst

waarschijnlijk naar een kerk waar op die dag bij het vermeende graf van Maria de gedachtenis van Maria's dood werd gevierd. Vermoedelijk vierde in het begin heel de Kerk op 15 augustus een algemeen Mariafeest, dat wil zeggen: een feest ter ere van het moederschap van Maria, maar al vrij spoedig ging men op grond van oosterse invloeden tot heden op die dag de tenhemelopneming van Maria gedenken.

### **Liturgische kalender**

zo. 17-07-2016	Zestiende zondag door het jaar
wo. 20-07-2016	H. Apollinaris, bisschop en martelaar
do. 21-07-2016	H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
vr. 22-07-2016	H. Maria Magdalena
za. 23-07-2016	H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
zo. 24-07-2016	Zeventiende zondag door het jaar
ma. 25-07-2016	H. Jacobus, apostel
wo. 27-07-2016	Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
vr. 29-07-2016	H. Marta
za. 30-07-2016	H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
zo. 31-07-2016	Achttiende zondag door het jaar
ma. 01-08-2016	H. Alfonsus Maria, bisschop en kerkleraar, stichter van de Redemptoristen

### **Kerkdiensten**

De eucharistieviering van zaterdagavond 16 juli om 18.30 uur is een jongerenviering die als thema heeft mee gekregen: "Woord en daad". Deze jongerenviering zal muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis du Bon Coeur.

De eucharistieviering van zondagmorgen 31 juli om 11.30 uur staat in het teken van de Sintibedevaart. Zij sluiten zich aan bij onze eucharistieviering en zullen die zelf ook muzikaal verzorgen. Meer over de aanwezigheid van de Sintis vindt u onder de berichten.

In het weekend van 13 en 14 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming.

Zondag 28 augustus komt de Bossche processie naar de Kapel en sluiten zich aan bij de eucharistieviering van 11.30 uur.

### **Dienbeurten acolieten en misdienaars**

za. 16	18.30 uur	Jongerenviering
zo. 17	09.00 uur	Sandrina Nayiziga - Andzelika Akonom
zo. 17	11.30 uur	Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga
za. 23	18.30 uur	Thom op de Kamp - Andzelika Akonom
zo. 24	09.00 uur	Robert Wessels - Niek op de Kamp

zo. 24 11.30 uur Sandrina Nayiziga - Nicole Nayiziga

### **Lectoren**

za. 16 18.30 uur Jongerenviering  
zo. 17 09.00 uur Mevr. M Wiermans  
zo. 17 11.30 uur Mevr. A. Walbrecht  
za. 23 18.30 uur Mevr. M. Smeets  
zo. 24 09.00 uur Mevr. L. Stal  
zo. 24 11.30 uur Mevr. H. Jacobs  
za. 30 18.30 uur Mevr. R. Kerstens  
zo. 31 09.00 uur Mevr. D. van Pamelen  
zo. 31 11.30 uur Mevr. M. Janssen

### **Misintenties**

za. 16 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo  
zo. 17 09.00 uur Ouders Leemans-Hendriks als jaardienst  
zo. 17 11.30 uur Mevrouw Vaissaire  
za. 23 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo; Jo Savelberg als zeswekendienst  
zo. 24 09.00 uur Catharina Antonia Leemans-Otzel vanwege haar veraardag  
zo. 24 11.30 uur Familie Biermans-Wolters en kinderen Lia en Jo en verdere familie  
za. 30 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo  
zo. 31 09.00 uur Bijzondere intentie  
zo. 31 11.30 uur Voor de vrede  
ma. 1 19.00 uur Overledenen op het kerkhof

### **BERICHTEN**

#### **WMO-Hulpgroep**

Vanwege de vakantie is er in augustus maar één keer de mogelijkheid om aan het lunchpunt deel te nemen en wel op dinsdag 2 augustus. Deze maand is er geen warme maaltijd op zondag.

De tweede zondag van de maand is er, zoals gebruikelijk, wel een koffie-in en dus op 14 augustus na de eucharistieviering van 11.30 uur Iedere dinsdag en donderdag kunt u in de hal van het gezondheidscentrum terecht bij het “Kapelshoekje met een koekje” en wel van 10.00 uur tot 12.00 uur. Zoals al eerder aangekondigd is er nu ook een:

#### **Kapels Boekenhoekje**

Lezen is belangrijk voor iedereen: het ontspant, geeft je plezier, houdt je wakker en maakt je slim. Dus boeken moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Sinds eind juni is daarom in het Kapels Hoekje-met-een-koekje een boeken-uitleenpunt ingericht.

Op basis van vertrouwen mag iedereen gratis een boek lenen, weer terugbrengen en ruilen. Men hoeft geen lid te zijn en er wordt niets geregistreerd.

Met dank aan de Vincentiusvereniging staan er allerlei soorten boeken in de boekenkast: van Isabelle Allende tot Catherine Cookson, van Karl May tot Wodehouse. Ook zijn er naslagwerken over tuinieren, over de oorlog en zelfs een puzzelwoordenboek.

Het Kapels Boekenhoekje is gevestigd in Gezondheidscentrum In 't Zand, Heinsbergerweg 2 en is geopend op dezelfde openingstijden als de apotheek: van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.30 uur. Op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur kunt u er ook nog gezellig en gratis een kopje koffie drinken met iets lekkers erbij.

Loopt u gerust eens binnen en neem een kijkje (en een boek!).

### **Sintibedevaart**

Onder de titel “Op religieuze trektocht” komen de Sintis ook dit jaar weer in juli naar de Kapel en wel van donderdag 28 tot en met zondag 31 juli.

Vroeger trokken Sinti regelmatig met hun paard en wagen naar Roermond, bijvoorbeeld als er iemand ziek was. Men had over het algemeen geen geld om een dokter te raadplegen, dus richtte men zich tot Maria en dronk men water uit de put.

De pelgrimage van de Sinti naar Roermond ontstond in 1982 en is sindsdien een jaarlijkse traditie geworden. Vanuit heel Nederland en ook uit het buitenland komen – voor het merendeel – Sintifamilies elk jaar in juli naar Roermond waar ze een aantal dagen met caravan of camper bivakkeren aan de rand van de stad.

Een nachtelijke gebedsdienst rond een kampvuur is de officiële opening van de vierdaagse bedevaart. Een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder zegent de wagens, Sinti trekken in processie naar de kapel met het beeld van Maria voorop en bidden de kruisweg in het aangrenzende park. De diensten worden opgeluisterd met muziek door eigen muzikanten. De eucharistieviering op zondag in het Kruiswegpark vormt de afsluiting van de bedevaart. Naast het religieuze gedeelte is er op twee avonden volop gelegenheid voor de burgers om met het culturele en muzikale leven van de Sinti nader kennis te maken.

**Dit is de laatste Kapelgids voor de schoolvakantie. De volgende kunt u in de eerste week van september verwachten**