

Parochiegegevens

Parklaan 3
6045 BS Roermond
Tel. 0475-315461

info@kapelinhetzand.nl
www.kapelinhetzand.nl

NL50 RABO 0144 1512 43



Kapelgids

Jaargang 69 editie 18
Datum 07-11-2015

Bezorgklachten
Tel. 0475-315461

OOR - De huiskamer van Roermond

Ieder jaar besteden we rond het feest van St. Maarten aandacht aan OOR, de huiskamer van Roermond. Die huiskamer van Roermond is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Roermond, waarvoor de bisschop indertijd een pand van het bisdom beschikbaar stelde. Klein begonnen is het tot een inloop huis geworden waar velen dagelijks gebruik van maken. Dat dit huis nog in een behoefte voorziet blijkt wel uit de bijdrage die we vanuit OOR mochten ontvangen.

Jammer!.....Stichting OOR bestaat nog steeds.

Wat zou het mooi zijn wanneer een stichting als OOR (Opvang en Ontmoeting Roermond) niet meer levensvatbaar zou zijn.

Dat zou betekenen dat er geen mensen meer zijn die behoefte hebben aan een praatje, een luisterend oor of zomaar even in een veilige omgeving tot rust willen komen.

Wat zou het mooi zijn als we kunnen stellen dat er steeds minder mensen vanuit eenzaamheid onze “huiskamer van Roermond” weten te vinden.

- Mensen die even geen echt dak boven hun hoofd hebben
- Mensen die op oudere leeftijd hun sociale netwerk zien krimpen en daar geen antwoord op hebben
- Mensen die door gewone pech er ineens alleen voor staan en hun ei niet kwijt kunnen
- Of gewoon die enorme behoefte aan een beetje gehoor, warmte, gezelligheid.....

En dat is nu precies wat al onze gastvrouwen en –heren onze gasten willen bieden. En dat zeven dagen per week. Soms met een leuke activiteit en op zon- en feestdagen ook nog met een gezellige brunch. Dit werk kunnen wij als vrijwilligersorganisatie alleen maar doen wanneer we met zijn allen hier een steentje aan bijdragen. Zo doet de gemeente Roermond wat geld in het laatje, enkele fondsen en bedrijven. Daarnaast blijft natuurlijk een blijk van betrokkenheid uit de gemeenschap belangrijk. We waarderen uw financiële bijdrage, groot of

klein, dan ook zeer. Naast deze materiële ondersteuning putten onze vrijwilligers hier namelijk ook een morele steun uit. Daarvoor onze dank!

Om dit initiatief mogelijk te blijven maken houden we in deze tijd altijd een deurcollecte na de eucharistievieringen: dit jaar in het weekend van 14 en 15 november.

Liturgische kalender

zo. 08-11-2015	Twee-en-dertigste zondag door het jaar
ma. 09-11-2015	Kerkwijding van de Basiliek van St. Jan van Lateranen
di. 10-11-2015	H. Leo de Grote, paus en kerkleer
wo. 11-11-2015	H. Martinus (van Tours), bisschop
do. 12-11-2015	H. Josafat, bisschop en martelaar
zo. 15-11-2015	Drie-en-dertigste zondag door het jaar
ma. 16-11-2015	H. Margarita van Schotland - H. Gertrudis, maagd
di. 17-11-2015	H. Elisabeth van Hongarije
wo. 18-11-2015	Kerkwijding van de basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus
za. 21-11-2015	Opdracht van de heilige Maagd Maria

Kerkdiensten

De eucharistieviering van zondagmorgen 8 november om 11.30 uur zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

De eucharistieviering van zondagmorgen 15 november is een jongerenviering die muzikaal zal worden verzorgd voor het koor les amis du bon Coeur. Er zal dan ook weer een kinderwoorddienst gehouden worden. Kinderen zijn dan ook meer dan welkom.

Na alle vieringen van dit weekend zal er gecollecteerd worden voor OOR, de huiskamer van Roermond.

Dienbeurten acolieten en misdienaars

wo. 7	18.30 uur	Lorenzo Janssen - Thom op de Kamp
do. 8	09.00 uur	Harry Silkens - Nicole Nayiziga
do. 8	11.30 uur	Giel Heilkens - Reggie Schulz - Andzelika Akonom
wo. 14	18.30 uur	Giel Heilkens - Nicole Nayiziga
do. 15	09.00 uur	Harry Silkens - Gladys Nayiziga
do. 15	11.30 uur	Henny Giesberts - Filibetti Nayiziga

Lectoren

za. 7	18.30 uur	Dhr. C. Hommelberg
zo. 8	09.00 uur	Mevr. R. Kerstens
zo. 8	11.30 uur	Mevr. H. Jacobs
zo. 15	09.00 uur	Mevr. A. Walbrecht
zo. 15	11.30 uur	Jongerenviering

Misintenties

za. 7	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo; Loes Wijnen-Reijners als zeswekendienst; Toos en Joep Kemp-Lechner als jaardienst; Mennie Tijssen als jaardienst
zo. 8	09.00 uur	Leentje Lowis-Kox
zo. 8	11.30 uur	Michel Nelissen en Els Nelissen-Hecker als jaardienst; Els Pröpper-Bolder als jaardienst; Uit dankbaarheid; Overleden ouders Giesberts-Sniedt als jaardienst en zoon Joop
za. 14	18.30 uur	Overleden ouders Heldens-van Cann en dochters Maria en Jo; Overleden ouders Jan en Mia Dorssers als jaardienst
zo. 15	09.00 uur	Bijzondere intentie
zo. 15	11.30 uur	Mariet Heilkens-Arets als 1ste jaardienst; Uit dankbaarheid; Overleden ouders George Boldy en Catharina de Crème

BERICHTEN

Fanfare O.L.Vrouw in 't Zand.

Zoals u wel weet bestaat onze fanfare dit jaar 125 jaar. Daar hoorde natuurlijk ook een eucharistieviering bij. Die werd gehouden op zondag 18 oktober. Tijdens deze eucharistieviering hield de voorzitter een toespraak en die wil ik u niet onthouden, zeker niet voor de mensen die niet bij deze eucharistieviering aanwezig konden zijn. De toespraak is te lang om nu in zijn geheel af te drukken. Het tweede gedeelte zullen we in de volgende Kapelgids publiceren.

(in het geheel beschikbaar op deze internetversie)

Geachte aanwezigen, leef vrunj,

Wie had dit 125 jaar geleden kunnen denken: zo oud mogen worden en dan toch nog steeds actief en springlevend zijn...? Mensen lukt het nog niet om zo'n gezegende leeftijd te bereiken, oos famfaar gelukkig wel!

De geschiedenis van de famfaar staat prachtig beschreven in ons jubileumboekje (velen van u hebben het al in bezit), was dit weekend te

bekijken in een met zorg samengestelde tentoonstelling en is na te lezen op onze site bij het historisch heukske. Er waren in die 125 jaar veel ups en af en toe ook downs, maar de famfaar bleef 'gewoon' zichzelf: gewoon... een solide, trouwe en gepassioneerde muziekvereniging. Dankbaar mogen we zijn, dat we al zo'n lange tijd zó kunnen functioneren, dat we ons hier in de gemeenschap thuis mogen voelen en dat we verbindingen kunnen leggen met onze muziek.

Want waar staan we nu precies (op 12 dagen na) 125 jaar nadat de Paters Redemptoristen een fanfare van 12 leden hebben opgericht: Zo'n 40 spelende leden en een energieke dirigent, één trouwe beschermheer, 10 altijd geïnteresseerde ereleden, 9 toegewijde bestuursleden met in hun midden een zeer betrokken geestelijk adviseur, 17 ijverige jeugdorkest-leden met een enthousiaste jonge dirigent, 14 talentvolle leerlingen van de blazersklas, ontelbare én onmisbare vrunj en gulle sponsors, goed-bevriende verenigingen, en (nu al anderhalf jaar lang) een zeer actief jubileumcomité. We zijn best wel een beetje trots!

Door alle jaren heen heeft de famfaar steeds op twee stevige en duidelijke pijlers gerust: muziek maken op niveau en gemeenschap vormen.

De eerste pijler is niet vanzelfsprekend: sinds vele jaren speelt de famfaar op een hoog landelijk niveau: in de eerste afdeling. En daar hoort ze ook thuis. Elke maandagavond wordt er hard gewerkt, ingespannen gerepeteerd en steeds weer bijgeleerd om op dat niveau te kunnen blijven spelen. Komt u gerust eens binnenlopen op zo'n maandagavond om te ervaren hoe daar gewerkt en soms ook gezweet wordt...

De andere pijler is evenmin vanzelfsprekend: als je mee wilt doen in de wijken rondom de kapel, met hun rijke verenigingsleven, dan moet je je inzetten op meerdere fronten: zelf actief zijn en initiatief nemen, maar ook andermans initiatieven ondersteunen en helpen slagen. Dat vergt inzet! Bovendien vragen alle jaarlijks terugkerende tradities ook nog iets extra's van onze leden. Soms lukt het niet om aan alle verzoeken te voldoen, maar we krijgen toch véél voor mekaar, wat best bijzonder is, zeker in deze nieuwste eeuw met al die drukke bedoeningen die bij deze tijd horen.

Natuurlijk, we doen het samen, maar we moeten ons goed realiseren dat de passie, de energie en werklust van individuen ons als vereniging tot hier hebben gebracht. Van webmaster tot instrumentenreparateur, van muziekarchivaris tot uniformbeheerster, van solist tot vrijwilliger op de

markt, van hendje-vanne-famfaar tot sjriever-van-sjtökskes: hulde en grote dank aan die individuele (vaak stille) krachten!

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een paar extra woorden van dank uit te spreken.

Dank je wel ... Jubileumcomité: al anderhalf jaar lang zijn jullie bezig met het treffen van voorbereidingen, het bedenken van activiteiten, activeren van sponsoren en vervolgens ondersteunen van alle festiviteiten gedurende het hele jubileumjaar: jullie leveren een prestatie van de bovenste plank!

Dank je wel ... bevriende verenigingen: nu in het jubileumjaar, maar ook in alle andere jaren, altijd staan jullie klaar om te helpen en ondersteunen, dank voor jullie inzet bij wat wij allemaal bedenken.

Dank je wel ... Sponsoren en Vrunj: dank voor jullie betrokkenheid en financiële ondersteuning, als we die niet hadden zou dit hele feestprogramma (en ook veel andere bezigheden) gewoonweg niet mogelijk zijn.

Dank je wel ... Comité van aanbeveling: jullie steun aan de famfaar in dit jubileumjaar is van grote waarde voor alle activiteiten. Het geeft alles wat we dit jaar doen een stevig steuntje in de rug!

Dank je wel ... Sandor Hendriks: voor het prachtige muziekstuk dat je voor ons jubileum componeerde: 'Angels From the Sky'! U hebt het zojuist gehoord. En ook voor de (bij binnenkomst gespeelde) openingsmars 'O.L.Vr. in het Zand' 'Veur Karel', die je dit jaar nog 'gewoon even' op speciaal verzoek van onze pastorale eenheid componeerde.

Dank je wel ... Margriet Laumen-Schlössels: voor je spontane toezegging om deze jubileum-eucharistieviering op te luisteren met je prachtige zang, je hebt ons allemaal kippenvel bezorgd.

Hoe blij en trots kunnen we zijn, dat je nóg een keer je medewerking komt verlenen bij ons jubileumconcert op 12 december as. Dat wordt wéér genieten!

Dames en heren,

Wat de toekomst gaat brengen..., we weten het niet. Toen de famfaar onlangs een brainstormsessie hield, werd duidelijk dat de aanwezigen het 150-jarig jubileum wel zagen zitten. De voorzitter van het jubileumcomité sprak hier afgelopen vrijdag ook nog over. Poe... dan is het 2040... Dat is wel héél ver vooruitkijken...

Laten we maar voorlopig jaar-voor-jaar 'gewoon' blijven doen wat we altijd deden:

‘gewoon’ blijven inspelen op wat er leeft binnen de famfaar en ook daarbuiten, ‘gewoon’ jonge én ook oudere talenten de kans blijven geven zich te ontplooien en zich aan te sluiten bij ons
‘gewoon’ op muzikaal gebied blijven sleutelen en ontwikkelen en
‘gewoon’ de vriendschapsbanden met de wijken en verenigingen vasthouden.

Misschien lukt het mensen rond 2040 wel om 150 jaar oud te worden, wie weet... Misschien zitten we dan weer hier bij elkaar...?

Hoe dan ook: de famfaar gaat ‘gewoon’ door! Óp naar het volgende jubileum!

Dank u wel!